

I-Opener

8 september 2019

10.00 uur Amstelkerk

Love Letters



Op 8 september 2019 vieren we de eerste I-Opener van het nieuwe seizoen.

Het thema is: Love Letters.

In deze dienst denken we na over de brieven in het Nieuwe Testament. Veel brieven zijn van Paulus. Hij schrijft ze aan gemeenten, geloofsgemeenschappen die hij eerder heeft bezocht. De mensen daar zijn hem lief, uit zijn brieven spreekt zijn liefde voor hen. En hij maakt zich vaak zorgen om hen. Daarbij gaat het erom dat ze in de liefde van Christus blijven. Het waren brieven die echt binnen kwamen bij de lezers. De brieven zijn bewaard gebleven, ze zijn belangrijk.

Welke boodschap komt bij ons binnen? Wat zou er in een brief van Paulus aan de Amstelkerk staan? Als je vanaf bijvoorbeeld je vakantieadres een brief zou sturen aan de Amstelkerk, wat zou er dan in staan? Uw vakantiekaartje met boodschap (een eye-opener?) is van harte welkom!

De voorganger in deze dienst is ds. Benedikte L. Bos.

Kom ook en nodig een ander uit om ook mee te gaan.

Namens de werkgroep, Jeannette Vader

