



Nieuwsbrief donderdag 19 maart 2020

Amstelkerk

Kerkstraat 11, 1191 JK Ouderkerk aan de Amstel



Bemoediging vanuit uw kerkenraad.

In deze moeilijke tijd kunnen we ons ongerust, onzeker, en ook angstig voelen. Hoe zal het met ons en onze naasten gaan? Met onze familie, gezinnen, vrienden, collega's. Maar ook met onze maatschappij: kunnen wij dit aan en blijven we voor elkaar zorgen, komen we niet tegenover elkaar te staan.

In de kerkenraad zijn we de afgelopen dagen bezig geweest om heel veel praktische zaken te bekijken en te regelen. En we zijn onder de indruk hoe u als gemeenteleden daarin met ons mee denkt en mee gaat, bijvoorbeeld in de beperking van kerkbezoek en het afzeggen van vele bijeenkomsten en activiteiten. Wij voelen vertrouwen van u in ons en dat bemoedigt ons. En dat hebben wij nodig want ook voor ons is het steeds weer met elkaar nadenken, improviseren, het is allemaal nieuw.

Tegelijk ervaren we ook dat wat ons te doen staat, past bij wat we kennen als kernboodschap van ons geloof: dat het er op aan komt dat we elkaar blijven bijstaan, steunen en bemoedigen. Ook op afstand door een belletje, een kaartje, een gebed. En dat we ons daarin altijd gedragen weten door onze God die bij ons is wat er ook op ons pad komt.

Namens de kerkenraad wensen wij u en ons veel sterkte en kracht toe de komende tijd. En schroom niet om contact met ons te zoeken als u vragen heeft of iets wilt bespreken.

Teun de Haan en Caroline Sonnenberg



Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende woensdagen van 19.00 - 19.15 u. de kerkklokken te luiden. Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Amstelkerk: afgelastingen door-de-week

In verband met het Corona-virus zijn alle bijeenkomsten, vergaderingen en andere activiteiten geannuleerd tot in elk geval 6 april.

Zondagse eredienst

De komende zondagen zal de eredienst in de meest minimale bezetting plaatsvinden, namelijk met predikant, ouderling, diaken, musicus en opnameleider voor de kerkomroep. U kunt de dienst volgen via www.kerkomroep.nl. Via deze link komt u direct bij het kanaal/uitzending van de Amstelkerk uit: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11224>



Er zullen geen liturgieboekjes gemaakt worden, maar de liturgie zal donderdag voorafgaande aan de dienst via de nieuwsbrief en website bekend gemaakt worden.

Orde van dienst zondag 22 maart

muziek vooraf

welkom door ouderling van dienst

zingen psalm 139: 1 en 8

gedenkaarsje wordt aangestoken

gebed

zingen lied 281: 1 t/m 6

Bijbellezing psalm 23

zingen psalm 23b

Bijbellezing Johannes 9: 1-38

zingen lied 463

gebeden

aandacht voor collecte

zingen lied 416

zegen

Woensdagochtendgebed 25 maart

Het woensdagochtendgebed zal ook via de kerkomroep uitgezonden worden. U kunt live meekijken (of achteraf kijken) naar de viering waarin diaken Eugene Brussee en ds. Benedikte L. Bos samen voorgaan (er zullen verder geen deelnemers aanwezig zijn). De lezingen van woensdag 25 maart zijn: Psalm 24 en Lucas 1: 26-38.

Inloggen bij kerkomroep.nl

Tik in de adresbalk: www.kerkomroep.nl

U komt op de homepage van kerkomroep

Tik in het zoekvenster "vind uw kerk": Amstelkerk

Tik op het vergrootglas.

U komt in resultaten voor "Amstelkerk"

Kies de Amstelkerk in Ouderkerk a/d Amstel.

"inloggen" is voor de Amstelkerk niet nodig.

Als u scrolt ziet u alle diensten op datum staan en kan de gewenste dienst gekozen worden.

U kunt ook op onderstaande link klikken om direct naar de Amstelkerk te gaan op deze site:

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11224>

De verbinding maken met kerkomroep gaat niet altijd even soepel. Enkel keren opnieuw proberen helpt vaak. E.e.a. komt waarschijnlijk omdat heel kerkelijk Nederland probeert verbinding te maken. Later terugkijken kan natuurlijk ook.

Pastorale zorg

Omzien naar elkaar kan ook op een heleboel andere manieren dan het traditionele huisbezoek. We hebben weer tijd om elkaar kaartjes te sturen, te bellen, te mailen. U kunt de predikant bereiken via haar mobiele nummer: 06-41373021 of per mail: Benedikte@planet.nl.

Inzameling van de gaven

Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen aandacht te hebben voor de diaconale doelen die wij steunen en de noden van de kerk.

U kunt uw bijdrage overmaken voor de

diaconie op rekening: NL12 RABO 0351 8039 98

en voor de kerk op rekening NL81 RABO 0351 8036 29

Abonnement op deze nieuwsbrief

Mocht u mensen kennen die deze nieuwsbrief niet ontvangen maar dat wel willen? Aanmelden kan via website van de Amstelkerk (homepage).

Herderlijk schrijven van ds. Benedikte L. Bos

Ja, er is angst.

Ja, er is isolatie.

Ja, er wordt gehamsterd.

Ja, er is ziekte.

Ja, er is zelfs dood.

Maar,

in Ouderkerk kun je de vogels weer horen

nu er minder mensen onderweg zijn via A2 en A9.

In Assisi zingen mensen elkaar toe

over de lege pleinen,

zwaaien ze naar elkaar.

In Ierland

biedt een restaurant gratis maaltijden aan

en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.

Vanuit Wuhan zeggen ze
dat na slechts een paar weken van rust
de lucht niet langer stijf staat van de smog
maar blauw is en helder.

Over de hele wereld beginnen mensen
te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier naar hun burens.
Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit:
voor hoe klein onze feitelijke controle
over de maakbaarheid van het leven is
en groots we eigenlijk zijn in naastenliefde.

Dus we bidden en realiseren ons:

Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie,
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte
maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood,
maar er kan altijd
een wedergeboorte van liefde zijn.

Hoor je de vogels zingen,
zie je de hemel opklaren,
ruik je de bloemen in je tuin?

God laat niet los wat Zijn hand begon! (Psalm 138)



Facebook



Website



Email

Het aanmelden en afmelden voor de Nieuwsbrief kan op de website <http://www.amstelkerk.net/>
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief, mail dan naar de redactie: nieuwsbrief@amstelkerk.net

This email was sent to <<E-mail Adres>>
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)
Amstelkerk · Kerkstraat 11 · Ouderkerk a/d Amstel, Noord-Holland 1191 JB · Netherlands

