



---

## Nieuwsbrief donderdag 23 april 2020

---

# Amstelkerk

Kerkstraat 11, 1191 JK Ouderkerk aan de Amstel

---



---

### Bemoediging vanuit uw kerkenraad

Lieve mensen,

We zijn weer een week verder. De vieringen via internet worden steeds mooier. We krijgen hier veel positieve reacties op. En dat is iets om dankbaar voor te zijn. We zien heel veel initiatieven genomen worden, en niet alleen door kerkenraadsleden. Velen van u bellen elkaar of sturen kaartjes. Het is hartverwarmend. Ook hieruit blijkt dat we een hechte gemeente zijn die om elkaar geven. Natuurlijk willen we allemaal weer naar de kerk maar voorlopig zullen we nog wel op deze manier door moeten.

Toch gaan we ons langzaam voorbereiden op de toekomst als we weer samen mogen komen. In het college van kerkrentmeesters wordt alvast nagedacht hoe we gaan zitten in de kerk als het kabinet de voorschriften gaat versoepelen. Vergaderen via internet en daar waar mogelijk op gepaste afstand van elkaar, bij elkaar. We zien uit naar de tijd dat we zonder obstakels de kerk en onze gemeente weer met hart en ziel kunnen dienen.

Lieve mensen, hou vol!!! Er komt een tijd dat we weer bij elkaar zijn. De Heer heeft het zo bedoeld: omzien naar elkaar, staan voor elkaar en leven mét elkaar.

Caroline en Teun

---

### Om-en om

Afgelopen weken begon de nieuwsbrief met een bemoediging vanuit de kerkenraad en eindigde die met een herderlijk schrijven. Dat zal vanaf deze nieuwsbrief om-en-om gebeuren: de ene week iets vanuit de

kerkenraad en de andere keer een herderlijk schrijven.

---

### Zondagse eredienst

De komende zondagen zal de eredienst in de meest minimale bezetting plaatsvinden, namelijk met predikant, ouderling, diaken, musicus en opnameleider voor de kerkomroep. U kunt de dienst volgen via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)

U kunt ook op deze link klikken om direct naar de Amstelkerk uitzending te gaan: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11224>

Lukt het niet, neem dan contact op met Peter de Braal (06-50692022), hij helpt u graag.

Orde van dienst zondag 26 april 10.00 uur

orgelmuziek vooraf

welkom door ouderling van dienst

zingen psalm 33: 1, 2 en 8

stil gebed, bemoediging en groet

gedenkkaarsjes worden aangestoken

ondertussen zingen lied 637: 1 en 4

gebed

zingen lied 645: 1, 2, en 6

lezing uit het Oude Testament Jesaja 43: 1-13a

zingen lied 513

lezing uit het Nieuwe Testament Joh. 20: 30-31 en Johannes 21: 1-14

zingen lied 642: 1, 2, 3, 7 en 8

uitleg en verkondiging

zingen lied 653: 1, 2, 4 en 5

gebeden

mededelingen

zingen lied 634

zegen

orgelspel

---

### Inzameling van de gaven

Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen aandacht te hebben voor de diaconale doelen die wij steunen en de noden van de kerk.

U kunt uw bijdrage overmaken voor de

diaconie op rekening: NL12 RABO 0351 8039 98

en voor de kerk op rekening NL81 RABO 0351 8036 29



---

### Diaconale collecte deze periode

In deze corona-tijd mogen we zeker niet de mensen in de gevangenis vergeten. Vandaar dat we collecteren voor Gevangenzorg Nederland.

Gevangenzorg Nederland gelooft in verbinden, helpen & betrekken. Vanuit onze christelijke kernwaarde 'barmhartige gerechtigheid' geloven wij in herstel en willen gevangenen en hun familieleden begeleiden naar een hoopvolle toekomst zonder criminaliteit.

Dit doen zij door ondersteuning en begeleiden ook na verblijf in de gevangenis. Vrijwilligers bieden een luisterend oor en denken mee over het maken van een nieuwe start door te helpen bij onder meer het vinden van huisvesting, werk en ontwikkeling van een sociaal netwerk.

De passie van Gevangenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Wij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Wij verheugen ons erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is.

In zowel de zorg als de fondsenwerving mag zichtbaar zijn dat we ons geïnspireerd weten door christelijke

beginselen als naastenliefde, rentmeesterschap, vergeving en verzoening en geloof in vernieuwing en herstel.

De diaconie beveelt u deze collecte van harte aan.

---

### Woensdagochtendgebed 29 april

Het woensdagochtendgebed (elke woensdag van 08.45 u. tot 09.00 u.) wordt ook via de kerkomroep uitgezonden. U kunt live meekijken (of achteraf kijken) naar de viering.

De lezingen van woensdag 29 april zijn Psalm 29 en Matteüs 11: 25-30.

---

### Orde van dienst voor het ochtendgebed

Toen vóór coronatijd de deelnemers van het ochtendgebed bij elkaar kwamen was er voor elke deelnemers een soort liturgieboekje met daarin de -vaste- orde van dienst. Graag delen wij die liturgie hier in de nieuwsbrief zodat u ook op woensdagochtend mee kunt doen met het ochtendgebed:

aansteken van de paaskaars

v: "Christus, het licht van de wereld"

beurtspraak

v: Wees hier aanwezig met uw licht!

a: Van God is de aarde,

v: de wereld en al haar bewoners

a: Zie, hoe goed en kostbaar is het

v: als mensen in vrede samenleven.

a: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,

v: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.

v: Heer, open onze lippen

a: en onze mond zal uw lof verkondigen.

zingen ochtendlied, psalm 25a (in reguliere diensten wordt een keus gemaakt uit liederen)

Psalmlezing

Evangelielezing

moment van inkeer en verstillig

gebeden, stil gebed, eindigend met het Onze Vader

zegenbede (St. Patrick)

v: De Levende zij voor u

om u de juiste weg te wijzen.

De Levende zij achter u

om u in de armen te sluiten

en u te beschermen tegen gevaar.

De Levende zij in u

om u te troosten als u verdriet heeft

en omgeve u als een beschermende muur

wanneer anderen over u heen vallen.

De Levende zij boven u om u te zegenen,

zo zegene u God,

vandaag, morgen en in eeuwigheid.

a: Amen!

---

### Kijkers kerkomroep

Nu vrijwel alle kerken door het coronavirus zijn gesloten of diensten hebben zonder kerkgangers, is de belangstelling voor Kerkomroep.nl verviervoudigd. Elke zondag loggen nu ongeveer 365.000 mensen in, zo meldde het Nederlands Dagblad onlangs.

Ook in Ouderkerk aan de Amstel wordt enorm meegeleefd. Uit inloggegevens blijkt dat er -minstens!- evenveel mensen inloggen als dat er mensen vóór coronatijd in de kerk zaten!

---

### Voorganger in corona-tijd

Zoals u wellicht gemerkt hebt zijn er deze periode geen gastvoorgangers. Predikanten die in het kerkblad vermeld stonden zijn afgebeld: het is voor hen niet prettig om in een lege kerk voor te gaan en gemeenteleden stellen het nu zeer op prijs dat de eigen predikant, ds. Benedikte L. Bos voorgaat in de diensten vanuit de Amstelkerk. Dit zal in elk geval -zolang zij natuurlijk gezond blijft!- tot Pinksteren zo zijn.

---

### **De Amstelkerk Zingt Samen Thuis, donderdag 30 april van 20.30 - 21.00 u.**

Op donderdagavond 30 april kunnen we thuis via de [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) samen zingen vanuit de Amstelkerk.

Veel mensen missen het samen zingen, niet alleen de koorleden van Cappella Nova, ook veel andere gemeenteleden zouden graag weer zingen in de kerk. Dat kan nu even niet. Maar, zo dacht uw cantor-organist, dan brengen we gewoon de kerk nog een keer extra bij u thuis. Zingen in de Amstelkerk, maar wel bij u thuis.

Dat moet ik iets juister formuleren, ik zing in de Amstelkerk (de geluidsman zit achter de knoppen) en u zingt thuis uitbundig mee, we laten het hele dorp mee resoneren.

Hoe gaat het er uit zien? Op donderdagavond 30 april begint om 20.30 u. de samenzang. Die is thuis te volgen via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl). We zingen bekende en wellicht iets minder bekende liederen. Af en toe een korte uitleg of een toelichting op een lied, soms iets oefenen en vooral genieten van die prachtige liederen die ons liedboek rijk is.

Wat gaan we zingen? Ik heb al een mooie lijst liederen op het oog (te veel voor één avond) maar hoor ook heel graag uw wensen, uw 'verzoeknummers' dus. Deze 'verzoeknummers' (uit het liedboek, zodat iedereen mee kan zingen) kunt u doorgeven via [ericjanjoosse@hetnet.nl](mailto:ericjanjoosse@hetnet.nl) of inspreken op 020 496 4249. Doe dat voor uiterlijk maandagavond 27 april. Lang niet alle liederen en 'verzoeknummers' zullen we kunnen zingen tijdens deze zangavond, ik zal een mooi geheel gaan samenstellen, de liederen die nu niet aan bod komen bewaren we voor een volgende keer.

Het doet mij veel plezier dat ook onze predikant ds. Benedikte L. Bos haar licht over een aantal liederen zal laten schijnen.

Afhankelijk van de belangstelling en reacties op deze zangavond gaan we bekijken of we 'De Amstelkerk Zingt Samen Thuis' daarna een vervolg gaan geven.

De liederen die we gaan zingen zullen op het liedbord staan en nemen we ook op in de komende nieuwsbrief.

Als u donderdagavond 30 april, voorzien van uw liedboek en een glaasje water (of iets anders naar keuze), iets voor 20.30 uur inlogt bij Amstelkerk op [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) verwacht ik dat we er een hele mooie zangavond van gaan maken, en mocht ik nu horen dat u na een half uurtje samen zingen nog steeds zingt als nachtegaaltjes dan doen we er wellicht nog een lied bij.

Eric Jan Joosse

---

### **Pastorale zorg**

Omzien naar elkaar kan ook op een heleboel andere manieren dan het traditionele huisbezoek. We hebben weer tijd om elkaar kaartjes te sturen, te bellen, te mailen. U kunt de predikant bereiken via haar mobiele nummer: 06-41373021 of per mail: [Benedikte@planet.nl](mailto:Benedikte@planet.nl).

---

### **Bericht van overlijden**

Op 11 april is op 90-jarige overleden Willy Cuiper-de Bree. Vorige week vrijdag is ze begraven op Karssenhof. Op een later moment dit jaar zal er een herdenkingsbijeenkomst plaatsvinden.

---

### **Theologie voor geïnteresseerden**

Wilt u dieper nadenken over vraagstukken van geloof, kerk en samenleving overweeg dan om de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (afgekort: TVG) te gaan volgen. Het is een informatieve cursus die u wegwijs maakt in de bronnen van het christelijk geloof, de Bijbel, de rituelen en tradities en in de toepassingen in het dagelijks leven.

- driejarige cursus (ook 1 jaar is mogelijk of delen van de cursus)
- met kundige, ervaren, enthousiaste docenten
- van eind augustus tot eind april (gedurende 34 weken)
- elke dinsdagochtend van 10.00 – 12.45 uur (2 lessen van 75 min.)

### Klokken van troost en hoop



Ook de maand april zullen de klokken van de Amstelkerk en Urbanuskerk weer klinken op woensdagavond van 19.00-19.15 u. In heel Nederland luiden op dat moment de kerkklokken. Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

---

### Abonnement op deze nieuwsbrief

Mocht u mensen kennen die deze nieuwsbrief niet ontvangen maar dat wel willen? Aanmelden kan via website van de Amstelkerk (homepage): [www.Amstelkerk.net](http://www.Amstelkerk.net).  
Hebt u moeite met de aanmelding, neem dan contact op met Teun de Haan (06-53405671).



Facebook



Website



Email

---

Het aanmelden en afmelden voor de Nieuwsbrief kan op de website <http://www.amstelkerk.net/>  
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief, mail dan naar de redactie: [nieuwsbrief@amstelkerk.net](mailto:nieuwsbrief@amstelkerk.net)

---