



Nieuwsbrief donderdag 28 mei 2020

Amstelkerk

Kerkstraat 11, 1191 JK Ouderkerk aan de Amstel



[Update van maatregelen wat betreft het coronavirus](#)

Beste gemeenteleden,

Het lijkt alsof corona terrein verliest. Hopelijk is dit ook zo. Daardoor kunnen sommige activiteiten weer heel voorzichtig beginnen. Maar met de restrictie dat we echt op 1,5 meter van elkaar blijven. Vanaf 1 juni mogen er weer bijeenkomsten met 30 mensen zijn en vanaf 1 juli met maximaal 100 personen. Alles met 1,5 meter afstand.

In de kerkenraad hebben we uitgebreid besproken wat dit betekent voor onze kerkdiensten en de andere activiteiten van onze Amstelkerkgemeente. In dit bericht delen we onze overwegingen en ons advies betreffende de reguliere kerkdiensten.

Het College van Kerkrentmeesters heeft onderzocht hoeveel mensen we in de kerk zouden kunnen toelaten bij deze 1,5 meter beperking. Dat zijn er ongeveer 44, mogelijk iets meer omdat mensen uit een gezin bij elkaar kunnen zitten. Het blijft dus zo, dat we maar weinig mensen in de kerk kunnen ontvangen. En het roept ook veel vragen op. Welke 30 en later 44 mensen gaan we in de kerk laten, en wie sluiten we uit? Hoe gaan we veilig de kerk in en uit? Elkaar echt ontmoeten zal niet gaan, iedereen moet afstand houden en er is geen koffie na afloop. We gunnen mensen die de diensten niet digitaal kunnen volgen zeer dat ze weer diensten kunnen bijwonen, maar dat zullen juist de ouderen zijn en dus de risicogroep: willen en kunnen zij wel veilig naar de kerk toe komen? Het advies aan hen is nu juist om thuis te blijven. Daarbij komt ook nog dat samen zingen zeer waarschijnlijk de kans op besmetting vele malen groter maakt, en dat er dus grote twijfel is of in kerkdiensten die 1,5 meter wel volstaat. Niet voor niets staat er al een plexiglas scherm tussen diaken en ouderling in de huidige diensten. En ook niet onbelangrijk: we

hebben een alternatief, namelijk online meevieren van de dienst (of later nog bekijken) via Kerkomroep. Vanaf 22 maart houden we de diensten in de meest afgeslankte vorm: predikant, diaken, ouderling, organist en opnemer. Om bovengenoemde redenen heeft de kerkenraad besloten om de diensten voorlopig op deze manier voort te zetten. Zoals het er nu uitziet is dat tot 1 september. Dit is ook het landelijke advies vanuit de PKN aan de kerken: blijf de diensten de komende maanden online aanbieden. We realiseren ons dat dit een grote opgave is voor velen van ons. Maar we willen niet dat iemand ziek wordt in de kerk. We hopen zeer dat we over enige tijd weer bij elkaar kunnen komen in de dienst. We wensen iedereen heel veel sterkte.

Hartelijke groet uit het moderamen,

Caroline Sonnenberg en Teun de Haan.

Zondagse eredienst

Ook de komende zondagen zal de eredienst in minimale bezetting plaatsvinden, namelijk met predikant, ouderling, diaken, musicus en opnameleider voor de kerkomroep. U kunt de dienst volgen via www.kerkomroep.nl

U kunt ook op deze link klikken om direct naar de Amstelkerk uitzending te gaan: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11224>

Orde van de Pinksterdienst op zondag 31 mei, 10.00 u.

voorganger: ds. Benedikte L. Bos, organist Eric Jan Joosse

orgelspel

binnenkomst

welkom

zingen psalm 98: 1 en 3

stil gebed, bemoediging en groet

gedenkaarsjes worden aangestoken

ondertussen zingen we lied 695

kyriegebed met acclamatie lied 301h

glorialied lied 305

aandacht voor de kinderen

zingen lied 683

lezing uit het Oude Testament Genesis 11: 1-9

zingen "De Geest uit vier gewesten": 1, 2, 5 en 8 (tekst G. Helderberg, melodie lied 991)

De Geest uit vier gewesten

waait d'aarde boordevol.

Nu vallen oude vesten,

elk krijgt een nieuwe rol.

Wij staan met vuur doorzinderd

met talen hoog en luid,

de liefde ongehinderd

gaat alle kanten uit.

Haal neer de zware muren,

wij staan niet meer verhard,

ontsteek de brede vuren

als 't wintert in ons hart.

Wij zingen hoog en heilig,

gezuiverd door uw Geest,

in rode vlammen veilig

voor 't eeuwig Pinksterfeest.

lezing uit het Nieuwe Testament Handelingen 2: 1-13

zingen lied 680: 1, 4 en 5

uitleg en verkondiging
zingen lied 691
gebeden
mededelingen
slotlied "Levende stenen"

Pinksteren 2000

t. groepswerk

m. Eric Jan Joosse



Le - ven - de ste - nen mo - gen wij zijn: men - sen van Gods - ver -
trou - wen. Le - ven - de ste - nen kun - nen wij zijn: geest -
drif - ti - ge man - nen en vrou - wen. Le - ven - de ste - nen
zul - len wij zijn door op Gods hoek - steen te bou - wen.

zegen

Inzameling van de gaven



Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen aandacht te hebben voor de diaconale doelen die wij steunen en de noden van de kerk.

U kunt uw bijdrage overmaken voor de diaconie op rekening: NL12 RABO 0351 8039 98

Uw bijdrage voor de kerk kunt u nu ook met een QR-code overmaken:



De QR-code leidt de gebruiker via de website samengoeddoen naar de website van Stichting Kerkelijke Gelden (SKG) waar wij een rekening hebben. Op de website maakt u de keuze voor 'openen op deze website' (dus niet voor de app). Er staan enkele bedragen waaruit u kunt kiezen. U kunt ook zelf een bedrag invoeren. De betaling wordt verwerkt via Ideal.

U kunt natuurlijk ook de bijdrage voor de collecte voor de kerk of uw gift aan de Amstelkerk overmaken op rekening NL81 RABO 0351 8036 29

Woensdagochtendgebed 08.45 u.

Gelukkig kon het woensdagochtendgebed ondanks de Coronatijd met z'n beperkingen wekelijks doorgaan, maar dan met online-bijeenkomsten in plaats van fysieke ontmoetingen.

Met ingang van woensdag 3 juni wordt er iets gewijzigd, er is dan tweewekelijks de mogelijkheid om -in de Urbanuskerk- fysiek samen te komen, de andere week is er de online-uitzending vanuit de Amstelkerk zonder aanwezig (behalve pastor Eugene Brussée en ds. Benedikte Bos + opnameleider Teun de Haan):

Dus:

woensdag 3 juni

08.45 u bijeenkomst in de Urbanuskerk ieder die dat wil is welkom

(zie hieronder voor de veiligheidsmaatregelen, inloop vanaf 08.30 u.)

woensdag 10 juni live-uitzending vanaf 08.45 u. vanuit de Amstelkerk - zonder aanwezig-

woensdag 17 juni 08.45 u. tweede bijeenkomst in de Urbanuskerk ieder is welkom vanaf 08.30 u.

woensdag 24 juni 08.45 u live-uitzending vanuit de Amstelkerk - zonder aanwezig -

Zorgvuldig houden we ons in de Urbanuskerk aan de volgende regels:

- * De stoelen worden voorin de kerk geplaatst, dus niet op het liturgisch centrum.
- * De volle breedte van de kerk wordt gebruikt, zo is er een ruime afstand tot elkaar.
- * Mochten er nog mensen zijn die extra ruimte willen, dan kunnen zij op de losse leren stoelen gaan zitten op de 2e rij voorin de kerk. Dat is geen probleem!
- * De -plastic- liturgieën worden van tevoren schoongemaakt met alcohol en neergelegd op de stoelen.
- * Er wordt deze bijeenkomst niet gezongen, maar een lied wordt uitgesproken door de voorganger.

lezingen in de maand juni:

3 juni	Psalm 33	Marcus 12: 18-27
10 juni	Psalm 34	Matteüs 5: 17-19
17 juni	Psalm 35 (1-15)	Matteüs 6: 1-6 en 16-18
24 juni	Psalm 35 (16-28)	Lucas 1: 57-66

Orde van dienst voor het ochtendgebed van woensdag 3 juni, 8.45 u., Urbanuskerk
aansteken van de paaskaars

v: "Christus, het licht van de wereld"

beurtspraak

v: Wees hier aanwezig met uw licht!

a: Van God is de aarde,

v: de wereld en al haar bewoners

a: Zie, hoe goed en kostbaar is het

v: als mensen in vrede samenleven.

a: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,

v: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.

v: Heer, open onze lippen

a: en onze mond zal uw lof verkondigen.

zingen ochtendlied

Psalmlezing Psalm 33

Evangelielezing Marcus 12: 18-27

moment van inkeer en verstillig

gebeden, stil gebed, eindigend met het Onze Vader

zegenbede (St. Patrick)

v: De Levende zij voor u

om u de juiste weg te wijzen.

De Levende zij achter u

om u in de armen te sluiten

en u te beschermen tegen gevaar.

De Levende zij in u

om u te troosten als u verdriet heeft

en omgeve u als een beschermende muur

wanneer anderen over u heen vallen.

De Levende zij boven u om u te zegenen,

zo zegene u God,

vandaag, morgen en in eeuwigheid.

a: Amen!

Vakantie predikant

Van maandag 1 juni tot en met zondag 21 juni is onze predikant Benedikte L. Bos met vakantie. Gelukkig is ds. Anneke Schrage-Buitenbos bereid gevonden Benedikte te vervangen. U kunt Anneke mailen (annekebuitenbos@yahoo.com) of bellen: (020) 496 34 48. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met scriba Teun de Haan (06-53405671).

Abonnement op deze nieuwsbrief

Mocht u mensen kennen die deze nieuwsbrief niet ontvangen maar dat wel willen? Aanmelden kan via website van de Amstelkerk (homepage): www.Amstelkerk.net.

Hebt u moeite met de aanmelding, neem dan contact op met Teun de Haan (06-53405671).

Voor de kinderen, van jullie dominee



Wat vreemd allemaal, hè, afgelopen weken. Jullie zijn wekenlang niet naar school geweest en ook de Amstelkerk is al heel lang dicht (en zal dat ook nog een tijd blijven). Ik mis jullie. En ik zit vol ideeetjes wat we allemaal kunnen doen als jullie wel weer naar de kerk mogen komen.

Met Pinksteren zal ik in de kerkdienst (online te zien op je computer via de link <https://www.kerkomroep.nl/#kerken/11224>) iets vrolijks doen. Kijk je ook mee? Iemand thuis kan je vast wel helpen als je er alleen niet uitkomt.

Verder heb ik voor jullie een Pinkstergedicht en een Pinkstergebed. Veel leesplezier (of laat je lekker voorlezen...)

Pinkstergedicht

De leerlingen van Jezus waren bij elkaar gekropen.
Hun lieve Heer was opgestaan, maar zelf waren ze nog vol verdriet.
Ze zaten in de donkere zaal, er was geen raampje open,
want búiten over Jezus praten, durfden ze nog niet.

Maar ergens uit de hemel zag Jezus hoe ze treurden.
Hij keek dwars door de muren, en hij keek recht in hun hart.
Wat hij tevoren had voorspeld, dat zag hij nu gebeuren:
zijn vrienden waren stil gaan staan, doodangstig en verward.

'Zij moeten lopen, lopen gaan, ze moeten praten, zingen!
Ze moeten los en open gaan, vertrouwen op de dingen!
En toen Jezus zo vol warme liefde aan hen dacht,
heeft hij de lucht daar in de zaal aan het wervelen gebracht!

De vrienden hoorden Jezus' stem en zijn allemaal opgestaan,
geestdriftig en vervuld van Hem zijn ze eropuit gegaan!

Pinkstergebed

Geest van God, als u er niet was...
zaten wij droevig of moe in een hoek.
Geest van God, als u er niet was...
klonk overal ruzie en boos gevloek.
Geest van God, als u er niet was...
zouden wij mensen elkaar niet echt kennen,
zouden wij blind, met een koud hart
geld najagen en altijd maar rennen.
Geest van God, u maakt ons tot mens:
warm en vol liefde, begaan met anderen.
Maar God... als dat soms tóch niet lukt
komt u dan met uw Pinkstergeest waaien en ons veranderen?

Vrolijk Pinksterfeest toegewenst! Dominee Benedikte L. Bos



Facebook



Website



Email

Het aanmelden en afmelden voor de Nieuwsbrief kan op de website <http://www.amstelkerk.net/>
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief, mail dan naar de redactie: nieuwsbrief@amstelkerk.net
