



Nieuwsbrief donderdag 21 mei 2020

Amstelkerk

Kerkstraat 11, 1191 JK Ouderkerk aan de Amstel



Bemoediging vanuit de kerkenraad

Als ik afgelopen maanden 's morgens naar mijn werk fietste was het stil op straat, heel stil. De enkele mede-fietser bleef op gepaste afstand achter me staan bij het stoplicht.

Ik zag niet de groepjes scholieren staan, die verzamelen bij het gemeentehuis of bij de Haan. Niet die jonge man die zomer en winter in zijn overhemd fietst, vast ook op weg naar zijn werk. Niet dat oudere echtpaar dat door de polder wandelt.

Maar ik zag wel dat de gele en witte bloemen langs het fietspad steeds mooier gaan bloeien, ik zag lammetjes, ik zag soms een moedergans met haar kleintjes.

Dat voelde als een troost; in de vroege ochtend toont God dat er ook ruimte is voor nieuw leven. En dat ondanks alle eenzaamheid en angst, zijn schepping gewoon doorgaat. Ik hoop dat ieder van u dagelijks zo'n teken van God's kracht en schepping beleeft: de bomen die weer groen worden, het dagelijkse telefoontje, een kaartje, de burens die de boodschappen voor de deur zetten. Tekenen van God's belofte aan ons: "Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde."

Friederike Bakker

Hemelvaartsdag 21 mei, dienst om 09.00 u.



Op Hemelvaartsdag zal om 09.00 u. een ochtendgebed plaatsvinden. U kunt ook die weer volgen via kerkomroep.nl of de link <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11224>

Orde van dienst voor Hemelvaartsdag:

- * orgelspel vooraf
- * welkom door ouderling van dienst
- * beurtspraak
- v: Christus, het licht der wereld
- a: Wees hier aanwezig met uw licht!
- v: Van God is de aarde,
- a: de wereld en al haar bewoners
- v: Zie, hoe goed en kostbaar is het
- a: als mensen in vrede samenleven.
- v: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
- a: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.
- v: Heer, open onze lippen
- a: en onze mond zal uw lof verkondigen.
- * zingen psalm 8: 1, 3, 4 en 6
- * Psalmlezing Psalm 47
- * zingen lied 117d
- * lezing: Handelingen 1: 1-11
- * zingen lied 661
- * moment van inkeer en verstillig
- * zingen lied 273: 1, 2 en 3
- * gebeden
- * zegenbede
- * orgelspel

De Amstelkerk Zingt Samen Thuis, Hemelvaartsdag, 21 mei, 20.00 u.



Veel mensen missen het samen zingen in de kerk of op de kooravonden. Dat kan nu even niet. Maar, dan brengen we gewoon de kerk nog een keer extra bij u thuis.

Hoe gaat het er uit zien? Op donderdagavond 21 mei (de dag dat deze nieuwsbrief uitkomt!) begint om 20.00 u. de samenzang. Die is thuis te volgen via www.kerkomroep.nl. We zingen bekende en wellicht iets minder bekende liederen. Af en toe een korte uitleg of een toelichting op een lied door cantor-organist Eric Jan Joosse of ds. Benedikte Bos, soms iets oefenen en vooral genieten van die prachtige liederen die ons liedboek rijk is.

Wat gaan we zingen? De liederen die hieronder opgegeven zijn. De liederen zullen donderdag ook op het liedbord staan.

Morgenliederen & Schepping

213 Morgenglans der eeuwigheid (vs. 1, 2, 5)

216 Dit is een morgen als ooit de eerste

8b Zie de zon, zie de maan

Hemelvaartsdag

660 Halleluja! Wat, Galileeërs, staat u daar te staren

47 Volken wees verheugd

661 Ten hemel opgevaren is

Verzoeknummers

769 Eens, als de bazuinen klinken (vs. 1, 4, 6)

608 De steppe zal bloeien

Avondliederen

268 Goede herder, als wij slapen

248 De dag, door uwe gunst ontvangen

Zondagse eredienst

Ook de komende zondagen zal de eredienst in minimale bezetting plaatsvinden, namelijk met predikant, ouderling, diaken, musicus en opnameleider voor de kerkomroep. U kunt de dienst volgen via www.kerkomroep.nl

U kunt ook op deze link klikken om direct naar de Amstelkerk uitzending te gaan: <https://www.kerkomroep.nl/#!/kerken/11224>

Orde van dienst zondag 24 mei, 10.00 u.

voorganger: ds. Benedikte L. Bos, organist Eric Jan Joesse

orgelspel

binnenkomst

welkom

zingen psalm 27: 1 en 4

stil gebed, bemoediging en groet

gedenkkaarsjes worden aangestoken

kyriegebed met acclamatie lied 301h

glorialied lied 645: 1, 2, 3 en 6

lezing uit het Oude Testament Psalm 27: 4-6

zingen lied 868: 1 en 5

lezing uit het Nieuwe Testament Joh. 14: 15-20 en Joh 15: 9-17

zingen lied 568a

uitleg en verkondiging

zingen lied 791

gebeden

mededelingen

slotlied lied 423

zegen

Inzameling van de gaven



Al is het niet mogelijk samen te komen en kunnen wij uw gaven niet inzamelen, toch willen wij u vragen aandacht te hebben voor de diaconale doelen die wij steunen en de noden van de kerk.

U kunt uw bijdrage overmaken voor de
diaconie op rekening: NL12 RABO 0351 8039 98

Uw bijdrage voor de kerk kunt u nu ook met een QR-code overmaken:



De QR-code leidt de gebruiker via de website samengoeddoen naar de website van Stichting Kerkelijke Gelden (SKG) waar wij een rekening hebben. Op de website maakt u de keuze voor 'openen op deze website' (dus niet voor de app). Er staan enkele bedragen waaruit u kunt kiezen. U kunt ook zelf een bedrag invoeren. De betaling wordt verwerkt via Ideal.

U kunt natuurlijk ook de bijdrage voor de collecte voor de kerk of uw gift aan de Amstelkerk overmaken op rekening NL81 RABO 0351 8036 29

[Ochtendgebed van woensdag 27 mei, 8.45 u.](#)

Orde van dienst

aansteken van de paaskaars

v: "Christus, het licht van de wereld"

beurtspraak

v: Wees hier aanwezig met uw licht!

a: Van God is de aarde,

v: de wereld en al haar bewoners

a: Zie, hoe goed en kostbaar is het

v: als mensen in vrede samenleven.

a: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,

v: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.

v: Heer, open onze lippen

a: en onze mond zal uw lof verkondigen.

zingen ochtendlied, psalm 25a

Psalmlezing Psalm 32

Evangelielezing Johannes 17: 11b-19

moment van inkeer en verstillig

gebeden, stil gebed, eindigend met het Onze Vader

zegenbede (St. Patrick)

v: De Levende zij voor u

om u de juiste weg te wijzen.

De Levende zij achter u

om u in de armen te sluiten

en u te beschermen tegen gevaar.

De Levende zij in u

om u te troosten als u verdriet heeft

en omgeve u als een beschermende muur
wanneer anderen over u heen vallen.
De Levende zij boven u om u te zegenen,
zo zegene u God,
vandaag, morgen en in eeuwigheid.
a: Amen!

Pastorale zorg

Omzien naar elkaar kan ook op een heleboel andere manieren dan het traditionele huisbezoek. We hebben weer tijd om elkaar kaartjes te sturen, te bellen, te mailen. U kunt de predikant bereiken via haar mobiele nummer: 06-41373021 of per mail: Benedikte@planet.nl.

Abonnement op deze nieuwsbrief

Mocht u mensen kennen die deze nieuwsbrief niet ontvangen maar dat wel willen? Aanmelden kan via website van de Amstelkerk (homepage): www.Amstelkerk.net.
Hebt u moeite met de aanmelding, neem dan contact op met Teun de Haan (06-53405671).



Facebook



Website



Email

Het aanmelden en afmelden voor de Nieuwsbrief kan op de website <http://www.amstelkerk.net/>
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief, mail dan naar de redactie: nieuwsbrief@amstelkerk.net
