



Nieuwsbrief donderdag 12 november 2020

Amstelkerk

Kerkstraat 11, 1191 JK Ouderkerk aan de Amstel



Zondagse eredienst

Voor de dienst van aanstaande zondag kunt u zich weer aanmelden. Er is voor 30 mensen plaats. De eerste dertig aanmelders hebben een gegarandeerde zitplaats. En, mocht u de behoefte hebben aan een kussentje, neem dan een van thuis mee.

Alle maatregelen die in de vorige nieuwsbrieven hebben gestaan blijven ook van kracht, namelijk: opgeven voor de dienst, mondkapjes bij binnenkomst, handen ontsmetten e.d. Gemeentezang is ook nu nog niet toegestaan, neuriën wel. Enkele leden van Capella Nova ondersteunen de dienst met zang.

U kunt zich opgeven op de vrijdag voorafgaande aan de dienst tussen 16 en 18 uur en op zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur bij Friederike Bakker 06-23884324 of bij Teun de Haan 06-53405671.

Voor alle overige geïnteresseerden is er natuurlijk de mogelijkheid de dienst te volgen via www.kerkomroep.nl U kunt ook op deze link klikken om direct naar de Amstelkerk uitzending te gaan: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11224>

[Orde van dienst van zondag 16 november, 10.00 u. in de Amstelkerk](#)

Voorganger: Hanna Wapenaar, straatpastor in Amsterdam
Organist: Eric Jan Joosse
thema: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven?

orgelmuziek vooraf
binnenkomst vanuit consistoriekamer dienstdoende ambtsdragers
welkom door ouderling van dienst
intochtspalm psalm 100
stil gebed
bemoediging en groet
zingen lied 1005
kyriegebed acclamatie lied 301h
glorialied 985
gebed om de Heilige Geest
lezing uit het Nieuwe Testament: Mattheus 25: 31 - 46
zingen lied 826
uitleg en verkondiging
muzikaal intermezzo
dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
zingen slotlied lied 425
wegzending
zegen



Inzameling van de gaven

Tijdens de samenkomsten in de Amstelkerk wordt er nog niet gecollecteerd voor diaconie en kerk. Daarom vragen we nog steeds langs deze weg uw aandacht voor de diaconale doelen die wij steunen en de noden van de kerk.

Collecte kerk en giften Amstelkerk

U kunt altijd gebruik maken van een overboeking naar NL81RABO0351803629 tnv Prot Gem. te Ouderkerk.

Het is eenvoudiger om de nieuwe QR-code te gebruiken. Door het scannen van de QR-code met de camera van uw smartphone komt u in uw mobiel bankieren app. In de mobiel bankieren app wordt een Ideal betaling aangeboden van € 5. Het bedrag kunt u zelf aanpassen. (Het scannen van de QR-code in de mobiel bankieren app werkt niet!)



Diaconale collecte

Zondag 15 november gaat Hanna Wapenaar voor, straatpastor in Amsterdam. Samen met andere vrijwilligers biedt ze een luisterend oor aan mensen die hier behoefte aan hebben.

Vaak zijn het mensen die door tegenslagen aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen en behoefte hebben aan een luisterend oor, een kop koffie en het gevoel dat ze gezien worden.

De coronacrisis hakt er behoorlijk in bij mensen die op straat leven. De onzekerheid, stress, eenzaamheid en verveling nemen toe. Er werd altijd al met een boog om deze mensen heen gelopen, maar tegenwoordig wordt dat helemaal pijnlijk zichtbaar. Ze ervaren afstand en het gevoel dat ze als zondebok worden gezien, omdat ze vanwege een gebrek aan hygiëne een groter aandeel zouden kunnen hebben bij de verspreiding van het Covid-19 virus. Zeker tijdens de eerste weken na de uitbraak werd dit gevoel aangewakkerd; het werd stil op straat en de mensen die wel buiten liepen, passeerden elkaar op enorme afstand. Het gevoel van afwijzing dat hier (onbedoeld) van uitgaat laat deze mensen niet onberoerd

De collecteopbrengst van deze week gaan naar het straatpastoraat. Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie NL12 RABO 0351 8039 98 o.v.v Straatpastoraat.

Schuldbelijdenis PKN

Op 8 november 2020 werd de jaarlijkse Nationale Kristallnachtherdenking gehouden. Scriba René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland sprak tijdens deze herdenking een schuldbelijdenis uit.

U vindt de tekst van daarvan onder de link [schuldbelijdenis PKN](#)



Woensdagochtendgebed 08.45 u.

Het eerstvolgende woensdagochtend gebed is op 18 november a.s. in de Amstelkerk. U bent van harte welkom dit ochtendgebed bij te wonen. De te lezen teksten zijn dan Psalm 56 en Lucas 19: 11-28. Het ochtendgebed wordt uitgezonden via de [kerkromp](#).

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op zondag 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen we net als voorgaande jaren onze geliefden herdenken die in het afgelopen jaar zijn gestorven. U heeft er al over kunnen lezen in het kerkblad. Ook bij deze bijzondere dienst hebben we te maken met de beperkingen vanwege het coronavirus. We willen toch erg graag met gasten en gemeenteleden vieren en gedenken hoe wij met elkaar verbonden zijn, levenden en doden, vanuit het geloof dat God ons allen draagt in zijn trouw. Om dat mogelijk te maken, zijn er dit jaar aanpassingen nodig. We kunnen immers maar met een beperkte groep kerkgangers in de kerk aanwezig zijn.

We hebben besloten de genodigden, d.w.z. de nabestaanden van de overledenen, in ieder geval in de Amstelkerk te ontvangen, zodat zij van dichtbij de gedachtenis kunnen meemaken. We nodigen maximaal 2 nabestaanden per overledene uit en geven aan dat de andere naasten de dienst via de Kerkomroep kunnen volgen.

Dit betekent dat de andere kerkgangers niet in de Amstelkerk terecht kunnen, maar zij kunnen in Amstelstroom de dienst bijwonen, via het grote scherm. Helaas kunnen we ook daar maar 30 mensen herbergen. U kunt zich op de gebruikelijke manier opgeven, bij Teun de Haan of Friederike Bakker. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om dan thuis via Kerkomroep de dienst mee te maken.

Wij hebben gemeend op deze manier onze gastvrijheid aan de nabestaanden passend vorm te geven. Juist in deze tijd van beperkingen kan onze gedachtenisdienst mensen tot steun en troost zijn, en onze Amstelkerk een verstilde plaats voor een betekenisvol afscheidsritueel.

We hopen dat u, als gemeenteleden, daar begrip voor heeft, ook al betekent het dat u deze zondag zelf niet in de kerk aanwezig kunt zijn.

Namens de taakgroep Pastoraat, Adri Burger, Caroline Sonnenberg en ds. Benedikte L. Bos

Bodemonderzoek bij de Amstelkerk

Met instemming van de kerkenraad heeft de werkgroep archeologie van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel afgelopen zomer bodemonderzoek laten doen. Hoofddoel was het in kaart brengen van de contouren van de middeleeuwse (3e) kerk die onder de Amstelkerk heeft gelegen en die in 1773 is afgebroken. Het onderzoek is uitgevoerd met een grondradar: hiermee kun je de bodem onderzoeken zonder te graven. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek zijn heel interessant voor ons en voor het dorp. In het komende kerkblad leest u er uitgebreid over. Er is ook een mooie documentaire gemaakt van het onderzoek en de vervolgstappen. Die kunt u al bekijken via [deze](#) link.

Geef het licht door!

Je hoeft geen helderziende te zijn om te realiseren dat rond kerst de kerken en ook onze Amstelkerk niet vol zal zitten. Ook eind december zal nog steeds de 1,5-meter-afstand gelden. En dat in een periode dat we zo naar verbinding met elkaar zoeken. Naar licht in het duister. Kan 'verbinding' en 'licht' ondanks alle restricties gerealiseerd worden? Ja hoor!

Ik, Benedikte, nodig u uit om met uw mobiele telefoon (in verticale stand) een filmpje te maken. Via deze [link](#) ziet u wat er van u verwacht wordt:

https://youtu.be/NW_2oC9Bz_s

of gebruik deze QR-code:



Stuur uw filmpje op naar geefhetlichtdoor@gmail.com

Natuurlijk hopen we op -tientallen- ingezonden filmpjes. Die zullen we vlak voor kerst aan elkaar monteren tot één film waarin zichtbaar zal zijn dat iedereen het licht aan elkaar doorgeeft.

Vragen? Moeite met 't filmen? Bel Ingrid van der Neut (06-46088572) of mail naar geefhetlichtdoor@gmail.com. We helpen u graag!

The Passion

Tot de grote spijt van de initiatiefnemers van The Passion moeten we nu al vaststellen dat The Passion 2021 in Ouderkerk aan de Amstel niet door kan gaan ivm de Corona-crisis



Abonnement op deze nieuwsbrief

Mocht u mensen kennen die deze nieuwsbrief niet ontvangen maar dat wel willen? Aanmelden kan via website van de Amstelkerk (homepage): [www. Amstelkerk.net](http://www.amstelkerk.net).

Hebt u moeite met de aanmelding, neem dan contact op met Teun de Haan (06-53405671).



Facebook



Website



Email

Het aanmelden en afmelden voor de Nieuwsbrief kan op de website <http://www.amstelkerk.net/>
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief, mail dan naar de redactie: nieuwsbrief@amstelkerk.net
