



---

**Nieuwsbrief donderdag 18 november 2021**

---

# Amstelkerk

Kerkstraat 11, 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel

---



Het kerkgebouw vóór de huidige Amstelkerk te zien in museum Amstelland.

---

**Zondag 21 november I-Opener.**

 **iOpener**

## Kalender

---

**Zondag 21 november**

I-opener dienst  
voorganger Ds. Benedikte L.  
Bos  
10.00 uur Amstelkerk

---

**Dinsdag 23 november**

Bijbelwerkplaats  
20.00 uur. Amstelstroom

---

Thema: een kleurrijke toekomst. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar denken we na over wat ons hoop geeft voor de toekomst. Ondanks Corona, de vluchtelingencrisis, alarmerende milieurapporten, etc. God geeft een regenboog als teken van hoop en van Zijn trouw. God verbeeldt een hoopvolle toekomst met kleuren aan de hemel. Hoe kijken wij naar de toekomst? De voorganger in deze dienst is ds. Benedikte L. Bos en het combo verzorgt de muziek. Kom ook en nodig een ander uit om ook mee te gaan. Hartelijk welkom!

### **Corona nieuws**

Vrijdag 12 november zijn er weer een aantal maatregelen getroffen. We moeten echt weer de 1,5 meter afstand houden. De banken staan weer in corona opstelling en we gaan weer op 1,5 meter van elkaar zitten tenzij u uit een huishouden komt. Draag een mondkapje bij binnenkomst. Desinfecteren uw handen bij binnenkomst. Het deurteam zal u weer naar uw plaats verwijzen. Tijdens de beperkte lockdown zullen we geen koffie drinken na de dienst. Rede daarvoor is dat de 1,5 meter in Amstelstroom eigenlijk niet is te handhaven. We zullen geen administratie bijhouden van wie zijn geweest, de kans dat de kerk overbezet wordt is niet zo groot. Er worden deze keer geen stickers op de banken geplakt. We gaan er van uit dat iedereen weet hoe groot de afstand van 1,5 meter is. Voor iedereen die uit voorzorg niet naar de kerk wil maar wel de dienst wil volgen is kerkdienstgemist.nl beschikbaar.

### **Collecte Diaconie in de maand november**

De collectes voor de diaconie in de maand november zijn voor diaconie algemeen.

### **De 3 G gesprekskring**

Op donderdagavond 25 nov. komen we weer bij elkaar. Deze keer bij Jeannette Vader zij woont op Ransuil nr 9. Er is nog plek om hieraan deel te nemen. Om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. En hierdoor, in een vertrouwd gezelschap, goede gesprekken te voeren over het leven en het geloof. Praten over het geloof leren we door het te doen. Juist in de kleine groep

#### **Woensdag 24 november**

Woensdagochtendgebed  
8.45 uur. Amstelkerk en st.  
Urbanus

---

#### **Zondag 28 november**

1e advent  
voorganger Ds. Benedikte L.  
Bos  
10.00 uur. Amstelkerk

---

#### **Woensdag 1 december**

Woensdagochtendgebed  
8.45 uur. Amstelkerk en st.  
Urbanus

---

is er de ruimte om het (geloofs)gesprek met elkaar te voeren, met als doel om dat wat we van God ontvangen hebben ook te delen met elkaar en met anderen. Maar ook om onze zorgen en vragen te delen. Het thema van dit seizoen is "ontmoetingen met Jezus". Wilt u ook groeien in geloof, in het geloofsgesprek en in de verbinding met elkaar? Of bent u gewoon benieuwd hoe dat is om in zo'n gespreksgroep deel te nemen? Kom dan naar onze volgende kringbijeenkomst, donderdagavond 25 nov. De aanvang is om 20.00 uur. Bij Jeannette Vader dus, Ransuil nr 9. In december komen we de 16e bij elkaar. Wil je meer informatie, contact mij even, Gert Roos, tel.nr. 0636082548 of e-mail: [gert.soor@gmail.com](mailto:gert.soor@gmail.com)

### **Kerstattenties**

Heel veel jaren brengt de diaconie kerstattenties bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met Kerst proberen wij om te zien naar onze naaste, die eenzaam en/of ongelukkig zijn. Niet ver weg maar dichtbij, mensen uit onze eigen gemeente. Het gemis van een partner, of de zorgen die een ziekte met zich meebrengt, drukken een stempel. Eenzaamheid, pijn en verdriet laten met moeite "Het Licht" toe tijdens de donkere december dagen. Speciaal voor deze mensen is de attentie bedoeld. We hopen geen mensen te vergeten dus mocht u nog mensen kennen, geeft u deze alstublieft aan mij door. De lijst met mensen is aanzienlijk. Daarom richten wij ons tot u met de vraag of u ons wilt helpen wat pakjes rond te brengen. Eén, twee of meer pakjes. Alle hulp is welkom. Het enige wat u ervoor nodig heeft is een beetje tijd, een luisterend oor, en een glimlach. Net als vorig jaar kan ik u niet vragen tijdens het koffie drinken in Amstelstroom. Wilt u mij alstublieft bellen? Waarschijnlijk gaat het wegbrengen van de pakjes ook anders dan in vorige jaren. Waar u anders een gesprek aanging met mensen kan dit nu misschien niet in verband met corona. Het pakje afgeven bij de deur is dan de beste oplossing. De bedoeling is dat de verspreiding van de pakjes plaats vindt in week 50/51, voor de kerstdagen. Een van de diakenen zorgt ervoor dat u de pakjes en adressen krijgt.

Namens de diaconie;

Alie de Haan

020-4964523

06-12092639

## Activiteiten kalender

Aan de zijkant van deze nieuwsbrief vindt u de kalender. Voor de corona pandemie stond deze kalender in NieuwStroom. We hebben besloten deze kalender nu in de nieuwsbrief te plaatsen. Mocht u gebeurtenissen hebben die u graag hierin kwijt wil laat mij het dan weten. Graag opsturen naar [teun.de.haan@kpnmail.nl](mailto:teun.de.haan@kpnmail.nl).

## Klimaatpelgrimstocht 2021

Deze enveloppe met groet hebben we als Amstelkerk ontvangen van de groene kerk.





---

### Locatie gezocht voor drukwerk

We zijn op zoek naar een nieuwe plek om de boekjes te drukken voor de vieringen in o.a. de Amstelkerk en de Urbanuskerk. Omdat het Gezellenhuis verkocht gaat worden zal er in de nabije toekomst geen plek meer zijn voor wat we tot nog toe 'het interkerkelijk stencilbureau' noemden. Wie heeft een plek ter beschikking van 15 vierkante meter tegen een kleine vergoeding? Stuur uw reactie naar: [e.brussee@rkamstelland.nl](mailto:e.brussee@rkamstelland.nl)

---

### Frequentie nieuwsbrief

Voor de corona pandemie kwam de nieuwsbrief om de twee weken uit. Tijdens de corona hebben we besloten de nieuwsbrief elke week uit te laten gaan. De website ([www.amstelkerk.net](http://www.amstelkerk.net)) werkt weer. We gaan dus weer om de twee weken de nieuwsbrief uitbrengen. Als u bijdragen heeft voor de nieuwsbrief houdt u dan rekening met de onderstaande inleverdatum. Voor urgent nieuws kunnen we de nieuwsbrief tussendoor uitbrengen.

---

### Copij nieuwsbrief

| inleverdatum | uitgave datum |
|--------------|---------------|
| 29 november  | 2 december    |
| 13 december  | 16 december   |
| 27 december  | 30 december   |

---

---

## Collecte kerk en giften Amstelkerk

U kunt gebruik maken van een overboeking naar NL81RABO0351803629 tnv Prot. Gem. te Ouderkerk. Het is eenvoudiger om de nieuwe QR-code met uw camera te scannen.



Facebook



Website



Email

Use your own custom HTML

---

Het aanmelden en afmelden voor de Nieuwsbrief kan op de website <http://www.amstelkerk.net/>  
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief, mail dan naar de redactie: [nieuwsbrief@amstelkerk.net](mailto:nieuwsbrief@amstelkerk.net)

---