

Programma Startzondag van zondag 4 september 2022.

Waarschijnlijk zijn velen van ons nog volop van de zomer aan het genieten in oorden ver weg of dichtbij maar op enig moment zal er weer een "aftrap" zijn van het kerkseizoen met een ontmoeting die men de "**Startzondag**" is gaan noemen. Het thema van die dag leidt het jaarthema van de PKN in dat luidt "**Aan tafel**", een prachtig thema natuurlijk omdat het "verbinding" ademt en uitnodigt met belangstelling uit te zien naar die "ander" uit jouw directe omgeving of daarbuiten.



In elk geval heeft de Kerkenraad dit thema omarmt en hier een bescheiden invulling aan gegeven voor zondag 4 september. Met een reguliere Eredienst waarin natuurlijk, hoe kan het ook anders met het thema "Aan tafel", het Avondmaal zal worden gevierd waarmee aan deze zondag richting wordt gegeven. Zoals te doen gebruikelijk ontmoeten wij elkaar na de dienst met een kopje koffie en een versnapering in Amstelstroom. Iedereen is ook uitgenodigd aan te sluiten bij de verdiepende Amerikaanse lunch die we willen gebruiken om "aan tafel" stil te staan bij enkele luchtige gespreksthema's waarover we van gedachten zullen wisselen en waarmee we elkaar nog beter leren kennen. Hoe dat wordt ingericht zullen we u ter plaatse uitleggen maar ruwweg ziet het programma er als volgt uit:

- 10.00-11.00 Dienst in Amstelkerk met voorganger Ds. Benedikte Bos.
- 11.15-12.00 Koffie met cake in Amstelstroom.
- 12.00-13.15 Themaprogramma met gespreksonderwerpen tijdens het genieten van door Gemeenteleden meegebrachte amuses. Gemeenteleden die deze hapjes voorbereiden zijn of worden hiervoor persoonlijk benaderd.

We zien uit naar een plezierige start van het seizoen waartoe we u van harte willen uitnodigen.

Namens de Kerkenraad, u een mooie zomer toewensend,

Martin de Groot.