

In de voetsporen van Jacobs vlucht – 4 eeuwen later

Lezing

Op zondag 24 juli zal Craig Harline, de auteur van *Jacobs vlucht*, opnieuw naar Ouderkerk aan de Amstel komen voor een interessante lezing.

Hij komt vertellen over zijn nieuwe boek in wording. Het verhaal over Anaïse Ghekiere speelt zich af in de 20^{ste} eeuw (1948) en heeft veel van de thema's die *Jacobs vlucht* ook zo interessant maken: radicale geloof keuzes in persoonlijke levens, emigratie naar een ander land en een gedetailleerde beschrijving van de tijdgeest en de periode waarin de hoofdpersonen leven.

En tijdens de lezing zal Craig Harline parallellen schetsen met het boek *Jacobs vlucht*.

Het boek *Jacobs vlucht* heeft een directe relatie met Ouderkerk aan de Amstel en specifiek Amstelkerk. In de consistoriekamer van de Amstelkerk hangen borden met alle predikanten sinds 1586! Daarop staat op de 6e plaats –dus als zesde voorganger- Prop. Timotheüs Rolandus. Die werd als Proponent beroepen om naar Ouderkerk te komen in het jaar 1620. Een proponent is –kort gezegd- een afgestudeerd theoloog zonder eerdere ervaring als predikant. Ouderkerk was dus zijn eerste gemeente die hij mocht dienen. Dat deed hij 29 jaren tot 1649 en toen vertrok hij naar het Rooms-Katholieke Brabant om daar o.a. de Hervormde gemeente van Sint Michelsgestel te dienen.

Jacobs vlucht' schildert een intiem en indrukwekkend portret van vier generaties van één familie, op de vlucht vanwege hun geloof. De vader van de Jacob Rolandus, Roelandt Jacobs, bekeert zich rond 1560 tot de nieuwe (gereformeerde) godsdienst en moet als gevolg daarvan met zijn vrouw en zoon Jacob vluchten voor Alva. Jacob blijkt een begaafde jongen die, na studies in Antwerpen en Genève, een vooraanstaand predikant wordt in Amsterdam. Hij maakt naam als vertaler van de Statenbijbel, de eerste officiële Nederlandstalige Bijbel. Jacobs zoon, Timotheüs, treedt in zijn voetsporen. Hij is predikant in Ouderkerk aan de Amstel van 1620 tot 1649. Daarna wordt hij beroepen naar Sint Michielsgestel en Gemunde, en vele andere buurtgemeenten, allen vallende onder de gemeente Boxtel in het Rooms-Katholieke Brabant.

Kleinzoon Jacob Rolandus bekeert zich als minderjarige tot het katholieke geloof en vlucht op een nacht naar Antwerpen, achternagezeten door zijn vader. Daar treedt hij in bij de jezuïeten en vertrekt als missionaris naar Brazilië. Een ramp die zijn ouders nooit te boven komen.

Craig Harline laat in deze meeslepende familiesaga zien dat het leven in de 'verdraagzame' zestiende- en zeventiende-eeuwse Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden veel minder veilig was dan doorgaans wordt aangenomen.

Datum: zondag 24 juli 2022

Aanvang: 15:00 (inloop vanaf 14.30), toegang gratis

Plaats: Amstelkerk, Kerkstraat 11, 1191 JB, Ouderkerk aan de Amstel

Auteur Craig Harline: <https://craigharline.com/about/> en <https://vantilt.nl/auteurs/craig-harline/>

Boek in wording: <https://craigharline.com/current-and-future-projects/>

Jacobs vlucht: <https://vantilt.nl/boeken/jacobs-vlucht/>