

**Amstelkerk**

**Ouderkerk aan de Amstel**



uitnodiging gedachtenisdienst

2021-2022



Ouderkerk aan de Amstel, 4 oktober 2022

Geachte familie van,

Graag willen wij u hierbij uitnodigen voor de kerkdienst op zondag 30 oktober om 10.00 uur in de Amstelkerk.

Op die zondag vieren we de zogenaamde gedachtenisdienst. In de protestantse kerk en in onze plaatselijke gemeente is het een goed gebruik om rond Allerzielen stil te staan bij wie ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. We noemen voor God en elkaar één voor één hun namen. De liederen, lezingen en gebeden zullen die zondag ook gekleurd zijn door al die gevoelens en gedachten die kortweg met 'gemis' aangeduid worden. We zoeken naar menselijke gedachten en Bijbelse woorden bij verdriet, hoop en troost.

Uit uw midden is in de loop van dit jaar iemand weggefallen met wie wij ons ook als geloofsgemeenschap verbonden voelden. Wij willen u graag laten weten dat u in onze gedachten en gebeden bent en dat we in de dienst van 30 oktober ook de naam van wie u lief was zullen noemen. Bij het noemen van de naam wordt voor iedere overledene een kaars ontstoken aan de Paaskaars: teken van het Licht van Jezus Christus, levend voorbij de dood. Ook plaatsen we voor iedere overledene een witte roos in een vaas.

We willen u dat met deze brief laten weten. En we nodigen u op deze wijze hartelijk uit om in die dienst in ons midden te zijn. Na afloop van de dienst kunt u die kaars en een roos ontvangen.

Uiteraard bent u ook bij de koffie (in Amstelstroom) welkom, maar wellicht wilt u na de dienst direct naar huis.

U ontvangt deze brief, omdat u het contactadres bent na het overlijden van uw dierbare. Wij sturen deze brief naar één contactadres per familiekring. Wilt u zelf deze uitnodiging doorgeven aan eventueel andere familieleden en/of betrokkenen?

U kunt een digitaal exemplaar van deze uitnodiging vinden op onze website [www.Amstelkerk.net](http://www.Amstelkerk.net). Mogelijk is dat handig met het oog op het informeren van eventuele verwanten.

We realiseren ons goed dat deze uitnodiging uw verdriet en gemis weer kan raken. Toch hopen we dat u ook uit die herinneringen kracht en troost haalt en bovenal dat u uw levensweg in vrede zult kunnen vervolgen.

Wij wensen u daartoe Gods zegen en kracht.

Mede namens de kerkenraad,

Caroline Sonnenberg, voorzitter kerkenraad

Benedikte L. Bos, predikant