



---

## Nieuwsbrief 24 november 2022

---

# Amstelkerk

Kerkstraat 11, 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel

---



### Kerkdienst zondag 27 november, eerste advent

In deze dienst gaat voor ds. Benedikte L. Bos met muzikale medewerking van Cappella Nova o.l.v. Eric Jan Joosse.

Er is ook een Waverdienst, waarin voorgaat dhr. J. Buchner

### Kerkdienst zondag 4 december, tweede advent

Deze zondag gaat voor ds. Arianne Geudeke. Zij is een bekende voor ons, verbonden aan het

## Kalender

---

### Van 20-27 november

Expositie 'Bommel en Bijbel'  
elke dag van 16.00-18.00 uur  
in de Amstelkerk

---

### Zondag 27 november

15.00 uur Amstelstroom  
Lezing 'Bommel en Bijbel'

---

### Dinsdag 29 november

14.30 uur Hoofdenburgsingel  
180  
Leeskring

---

### Woensdag 30 november

08.45 uur Amstelkerk,  
ochtendgebed

Amstelland Ziekenhuis in Amstelveen als geestelijk verzorger.

## **Expositie en lezing 'Bommel en Bijbel'**

Op zondagmiddag 27 november 2022, aanvang 15.00 uur, houdt Klaas Dribergen in Amstelstroom een lezing over de rol van Bijbel en christendom in Toonders Bommelverhalen.

Schrijver en striptekenaar Marten Toonder (1912-2005) portretteerde in zijn verhalen over Olivier B. Bommel en Tom Poes met een grote knipoog de Nederlandse samenleving. Het is daarom niet verbazend dat hij zich daarin ook bezig heeft gehouden met het christendom, en in het bijzonder het Hollandse calvinisme. Ook de Bijbel was een inspiratiebron voor de Bommelverhalen: Toonder putte daaruit voor verhaalmotieven, maar ontleende ook woorden en uitdrukkingen aan de oude Statenvertaling. Daarnaast leverde hij in zijn verhalen impliciet kritiek op het christelijke gedachtegoed, waartegenover hij zijn eigen levensbeschouwelijke opvattingen plaatste.

In zijn lezing gaat Klaas Dribergen in op wat Marten Toonder geloofde en hoe hij tegen Bijbel en christendom aankeek, en geeft hij interessante en leuke voorbeelden van hoe dit doorwerkte in zijn verhalen. Dit alles geïllustreerd met videofragmenten en afbeeldingen uit de Bommelverhalen.

Voorafgaand aan deze interessante lezing is er een expositie over dit onderwerp in de Amstelkerk. De expositie is dagelijks (!) te bekijken in de Amstelkerk van 16.00 tot 18.00 en wel van zondag 20 t/m zondag 27 november. Van harte uitgenodigd om aan het einde van de middag even de Amstelkerk te bezoeken en u te laten verrassen door deze leuke expositie.

Klaas Dribergen is schrijver en uitgever van een tiental boeken rondom het werk van Marten Toonder. Het boek Bommel en Bijbel (2012) is een bewerking van de scriptie waarmee hij afstudeerde als neerlandicus. Zie [www.klaasdribergen.nl](http://www.klaasdribergen.nl).

Woensdag 7 december  
08.45 uur St. Urbanuskerk,  
ochtendgebed

---

### **Donderdag 15 december**

10.30 uur Amstelstroom  
Kerstfeest 80+  
20.00 uur Gespreksgroep 3 G

---

### **Zondag 18 december**

15.00 uur Amstelstroom  
filmmiddag

---

### **Dinsdag 20 december**

20.00 uur Amstelstroom  
Bijbelwerkplaats

---

Zondag 27 november 15:00  
Kerkstraat 12 Ouderkerk aan de Amstel

## Bommel en Bijbel



De rol van Bijbel en Christendom  
in de verhalen van Marten Toonder

Lezing door Klaas Driebergen  
Neerlandicus en Bommelkenner

Toegang vrij  
na de lezing een hapje en een drankje

### Kerstmacht Koor zoekt zangers en zangeressen

Dit jaar kan het weer! Na de afgelopen jaren, waarin corona ons het samen zingen onmogelijk maakte, is er dit jaar weer een Kerstmacht Koor, het kerst-projectkoor o.l.v. Eric Jan Joosse.

Speciaal voor al die mensen die graag kerstliederen zingen en van een uitdaging houden richten we een koor op waarmee we in 5 repetities met veel plezier en groot enthousiasme prachtige Engelse Carols en andere kerstliederen gaan zingen. We zullen deze liederen zingen tijdens de kerstmacht dienst, 22.00 uur, in de Amstelkerk (de 'kerk op het kampje') in Ouderkerk a.d. Amstel.

Alle stemmen zijn welkom: Sopranen, Altten, Tenoren en Bassen.

De repetities worden gehouden op donderdag van 20.30 - 22.00 uur in de Amstelkerk (Kerkstraat 11), Ouderkerk a.d. Amstel.

De eerste repetitieavond is op donderdag 24 november, 20.30 uur.

(De overige repetities zijn op donderdag 1, 8, 15 en 22 december).

Iedereen is - met of zonder aanmelding vooraf - van harte welkom.

Meer informatie is te vinden op [www.ericjanjoosse.nl](http://www.ericjanjoosse.nl)

Voor inlichtingen bel: 020 496 4249 of mail: kerstnachtkoor@hetnet.nl.

Laat je stem eens horen. Zing mee in het Kerstnacht Koor!

### Kerstkaart

In de Adventsperiode willen we de gemeenteleden de mogelijkheid geven om met bijgaande 'Engelenkaart' iemand in hun omgeving te bedanken of te bemoedigen of gewoon even in het zonnetje te zetten. Deze kaart(en) zijn gratis beschikbaar bij de uitgang van de kerk, zolang de voorraad strekt.

Martin de Groot, voorzitter diaconie, 06-51892405



### Leeskring

Het boek dat we gaan lezen is De Heks van Limbricht, geschreven door Susan Smit.

Een historische roman over de vrouw die als laatste in Nederland een heksenproces moest ondergaan. De roman is gebaseerd op originele processtukken uit 1674 die bewaard zijn gebleven.

Gevangen in de ondergrondse kerker van het kasteel is Entgen Luijten overgeleverd aan haar herinneringen. Susan Smit vult die in met gedachten over liefde voor de medemens en aandacht voor de natuur. Tegelijkertijd is daar de invloed van de kerk, die via zijn vertegenwoordigers vast zit aan de macht van de adel. Alles draait om geld en macht.

Tegen alle verwachting in houdt Entgen stand.

We komen bij elkaar op dinsdag 29 november a.s. om 14.30 u bij Adri Burger, Hoofdenburgsingel 180. Informatie en aanmelden bij Riet Harkema, tel 020- 2337472 of [T.Harkema@quicknet.nl](mailto:T.Harkema@quicknet.nl)



### Kerstattenties

Al heel lang brengt de diaconie kerstattenties bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook met Kerst proberen wij om te zien naar onze naaste, die eenzaam en/of ongelukkig is. Niet ver weg maar dichtbij, mensen uit onze gemeente. Het gemis van een partner, of de zorgen die een ziekte met zich meebrengt, drukken een stempel. Eenzaamheid en verdriet laten met moeite "Het Licht" toe tijdens de donkere december dagen. Speciaal voor deze mensen is de attentie bedoeld. We hopen geen mensen te vergeten. Mocht u nog mensen kennen, geeft u deze alstublieft aan mij door.

De lijst met mensen is aanzienlijk. Daarom richten wij ons tot u met de vraag of u ons wilt helpen wat pakjes rond te brengen. Eén, twee of meer pakjes. Alle hulp is welkom. Het enige wat u ervoor nodig heeft is een beetje tijd, een luisterend oor, en een glimlach. Wilt u mij alstublieft bellen?



De bedoeling is dat de verspreiding van de pakjes plaats vindt in week 50/51, voor de kerstdagen. Een van de diakenen zorgt ervoor dat u de pakjes en adressen krijgt.

Namens de diaconie;  
Alie de Haan  
020-4964523  
06-12092639

### **Diaconale collectes in adventstijd**

De zondag van november, de 27e, is de eerst Adventszondag. Zoals gebruikelijk volgen we dan de "Kinderen in de knel" collectes van Kerk in Actie. De rest van 2022 collecteren we in de diaconie voor dat belangrijke doel met de focus op kinderen die als vluchteling ontheemd zijn geraakt.

Op de eerste adventszondag 27 november en op de daaropvolgende Adventszondagen van 4, 11 en 18 december zal de collecte worden aangewend voor vluchtelingkinderen in Nederlandse opvangcentra om het leefklimaat van deze kinderen in de AZC's vriendelijker te maken en comfortabeler.

### **Doelgericht leven**

"Een paar maanden geleden ben ik online begonnen met een gespreksgroep met personen die in het buitenland wonen over het boek van Rick Warren 'Doelgericht Leven'.

Dit soort boeken vind ik hele speciale en indrukwekkende boeken omdat ons perspectief van het leven op een positieve manier verandert en onze relatie met God er mooier en sterker door wordt.

Heel lang geleden dacht ik dat God een hele strenge en boze God was, die ons elke moment zou straffen, maar na het lezen van dit soort boeken heb ik ontdekt dat God een hele lieve God is die van ons houdt zoals wij zijn en dat hij er altijd voor ons met open armen is.

Tijdens het lezen van het boek zul je soms zeggen wow, wat was ik aan het doen, dat kan beter, of ik kan mijn leven beter aanpassen en mijn relatie met mijn naaste kan beter en in

harmonie zijn. Of in plaats van boos zijn op iemand die mij pijn gedaan heeft, kan ik die persoon vergeven en rust in mijn hart hebben.”

Dit is een citaat van Doris de la Cruz, over haar ervaring met het boek van Rick Warren. Dit is een indringend en levensveranderend boek over een 40-daagse ontdekkingstocht naar de zin en het doel van ons leven. Iedere dag heeft een aantal pagina's tekst over een bepaald thema, met diverse Bijbelteksten, uitgebreide uitleg en duiding naar onze tijd, en wat je er zelf mee zou kunnen in jouw leven. En een aantal vragen om over na te denken en/of te bespreken in een gespreksgroep.

En dat is dus wat we willen doen in de gespreksgroep die gestart is op de woensdagochtend. We komen een keer per maand bij elkaar en dan bespreken we een dag uit het boek, dus voorlopig kunnen we nog voort. We komen bij elkaar in Amstelstroom. Elke tweede woensdagochtend in de maand. De aanvang is 10.30 uur, je bent van harte welkom! Meld je even aan bij Doris of bij mij, dan kun je het boek ontvangen.

Doris de la Cruz 06 3807 4067  
Gert Roos 06 3608 2548



## Autodienst

Heeft u vervoer nodig naar de kerk dan kunt u zich opgeven om gereden te worden bij onderstaande chauffeurs.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gert Smith, [gertsmith57@gmail.com](mailto:gertsmith57@gmail.com)

Zondag	27 nov. 1e advent	Johan van Andel	020 496 3002 / 06 4938 4239
Zondag	04 dec. 2e advent	Gerald Bakker	020 642 1204

## Kopij nieuwsbrief

inleverdatum	uitgave datum
5 december	8 december
19 december	22 december

## Collecte kerk en giften Amstelkerk

U kunt gebruik maken van een overboeking naar  
NL81RABO0351803629 tnv Prot. Gem. te  
Ouderkerk. Het is eenvoudiger om de nieuwe  
QR-code met uw camera te scannen.



Facebook Website Email

Use your own custom HTML

---

Het aanmelden en afmelden voor de Nieuwsbrief kan op de website <http://www.amstelkerk.net/>  
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief, mail dan naar de redactie: [nieuwsbrief@amstelkerk.net](mailto:nieuwsbrief@amstelkerk.net)

---

---

This email was sent to <<E-mail Adres>>  
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)  
Amstelkerk · Kerkstraat 11 · Ouderkerk a/d Amstel, Noord-Holland 1191 JB · Netherlands

