

## Gespreksgroep 3 G

Is het geloof alleen iets voor de zondag, of is het ook voor door de weeks?  
Is echt gehoord en gezien worden door de mensen om je heen iets wat je zou willen?  
Ontmoeting, vriendschap, gezelligheid, openheid en ruimte om jezelf te zijn.  
Met je geloof en je ervaringen, maar ook je vragen en je twijfels,  
Om te luisteren naar elkaar en om gehoord te worden, over wat jouw bezig houdt, wat je raakt,

### Eerst even een terugblik:

Met elkaar kijken we terug op een goed seizoen '21/22 met onze gespreksgroep.  
Sinds sept 2021 hadden we maandelijks een bijeenkomst bij 1 van ons in de huiskamer.  
Het thema van het vorige seizoen was "ontmoetingen met Jezus" De ontmoetingen die Jezus had, b.v met de Samaritaanse vrouw, Nicodemus, Pontius Pilatus, en vele anderen, waren vaak levensveranderend voor deze personen. We lazen per bijeenkomst het verhaal van een ontmoeting. En aan de hand van vragen konden we hier verder met elkaar over spreken. Maar vaak kwam het gesprek toch ook op een ander geloofsonderwerp of aspect uit. Maar natuurlijk was dit ook goed: Het gaat om wat ons raakt, bezig houdt, zorgen geeft of blij maakt, en dit in het licht van het geloof. Ons geloof delen met elkaar, en wat kunnen we hier onderling ook in verschillen!  
We konden iets van elkaar leren, ons verwonderen, ons verbazen over de verhalen uit de bijbel, maar ook over onze eigen verhalen. Spreken over ons geloof en de diepere en betekenisvolle dingen in ons leven: wat was het goed om te doen! En dit te oefenen in de veilige setting van een kleine groep in een gezellige huiskamer. Een waardevolle ervaring die we met elkaar delen.  
Het was fijn om iedereen in onze groep beter te leren kennen! In een open en gezellige sfeer!

In september '22 gingen we weer enthousiast van start: donderdagavond 15 sept. was de eerste bijeenkomst, we waren te gast bij Giza Warner. Zij had ook de "leiding" van de avond. De gene bij wie we te gast zijn zorgt voor een eenvoudige opening door een gedicht, gebed en/of een lied (via you tube) en zorgt dat het onderwerp van de avond, met de lezing en de diverse vragen aandacht krijgen. Zij of hij is dus behalve gastvrouw/gastheer ook een beetje gespreksleider van de avond.

Deze avond ging het over de "familie" van Jezus. Hij had ook broers en zussen, hoe groeide Hij op? En wat hebben wij met onze familie? Welke rol speelt het geloof in ons gezin en onze familie? Dit leverde boeiende gesprekken op! Veel te snel is het dan alweer 22.00u. Tijd om af te sluiten.

De volgende avond was 20 okt. toen waren we te gast bij Elianne en Thimon Schults. Het thema van deze avond was "twijfelen" aan de hand van de lezing in Jacobus 1:1-8 "Twijfelaars zijn als de golven in de zee". In de bijbel is sprake van 2 soorten twijfel: "Gezonde twijfel", die uitnodigt om op onderzoek uit te gaan en "innerlijk verdeeld zijn" niet kunnen kiezen, "dit werk verlamd". Aan de hand van deze uitleg leverde dit weer boeiende gesprekken op, waarbij we het onderwerp "twijfelen" van alle kanten hebben besproken. Maar ook andere actuele (geloofs)onderwerpen langs kwamen.

De daarop volgende avond is 17<sup>e</sup> nov. dan komen we weer bij elkaar bij Jeannete Vader, op het moment van schrijven van dit artikel moet deze avond nog plaatsvinden.

Voor dit seizoen is het nieuwe jaarthema voor de Gemeente Groei Groepen: "LEEF je geloof!" Dit in de vorm van een boekje met 17 thema's voor het geloofsgesprek. We lezen in de brief van Jacobus, de broer van Jezus.

De brief van Jakobus is heel geschikt om geloofsgesprekken op gang te brengen. Jakobus prikkelt. Hij daagt ons uit, en roept ons op, tot een "levend" geloof.

Graag willen wij je uitnodigen voor de volgende avond: donderdag avond 15 dec. Je kunt vrijblijvend een keer een avond meemaken. Er kunnen nog meerdere mensen bij! Meld je even aan bij ondergetekende, dan kun je het thema boekje ontvangen.

Ook jij bent welkom in onze gespreksgroep!

Gert Roos    0636082548    [gert.soor@gmail.com](mailto:gert.soor@gmail.com)