

De ZWO dienst van 5 februari staat in het teken van het Drugspastoraat.

Zwanine Siedenburg, pastor Drugspastoraat vertelt ter voorbereiding van deze dienst het volgende:

Sinds vier jaar werk ik als pastor bij het Drugspastoraat Amsterdam. Deze organisatie is opgericht tijdens de periode toen de drugs en aids problematiek ongecontroleerd groot was. De kerken in Amsterdam sloegen de handen in een, en waren present in de gebieden waar de nood het hoogst was. Inmiddels is de situatie veranderd drugsgebruik begint normaal te worden en aids is goed behandelbaar. Het Drugspastoraat moet zichzelf steeds weer opnieuw uitvinden maar ons doel blijft het ondersteunen waar mogelijk van de verslaafde mensen. Onder ondersteunen verstaan wij het voeren van gesprekken door hen op te zoeken in de inloophuizen of woonvoorzieningen. Wij zoeken met hen naar betekenis en zin. Door met mensen te praten laten wij hen zichzelf weer terugvinden en zoeken wij de mens achter het verslavingsgedrag.

Naast dit intensieve maar mooie werk hebben wij het initiatief genomen om een databank op te zetten met levensverhalen. Deze verhalen worden pas naar buiten gebracht als de betrokkene is overleden. Tijdens de uitvaartplechtigheid die meestal door de gemeente wordt georganiseerd, kan het levensverhaal nog eenmaal verteld worden. Dit project noemen wij de Walk of Life. Het levensverhaal wordt opgeschreven en de portretfotograaf maakt een mooie foto. Dit alles komt in de databank. Als pastor kan dit gesprek een begin zijn van een reeks goede gesprekken en de vertrouwensband verdiepen. Ook gaan wij met de mensen terug naar plaatsen die herinneringen oproepen en die betekenisvol zijn geweest voor hen.

Wekelijks hebben wij een eigen viering in onze eigen ruimte die wij de Crypte noemen. Hier ontmoeten wij elkaar en kunnen wij met onze mensen vieren, en ervaringen delen maar hen vooral ontmoeten. Na afloop bieden wij hen een warme maaltijd aan. Dit gebeurt nu nog eenmaal in de maand maar willen wij graag uitbreiden naar een wekelijkse maaltijd. Op dit moment zijn hier nog niet genoeg vrijwilligers voor gevonden.

Op 5 februari 2023 hoop ik voor te gaan bij u in de Amstelkerk en persoonlijk te kunnen vertellen over het werk van Stichting Drugspastoraat.

De "collecte" in deze dienst is bestemd voor de Stichting Drugspastoraat.

*U kunt uw gift overmaken naar de rekening van de Diaconie, **NL12 RABO 0351 8039 98***



drugspastoraat
amsterdam