
[Klik hier om deze email in je Internet browser te bekijken](#)



Nieuwsbrief 16 februari 2023



Kerkdienst zondag 19 februari

Kalender

16 februari

Ds. Benedikte Bos gaat voor in deze i-Openerdienst. Het thema voor de dienst is: 'Van hart tot hart. Het gesprek dat je raakt'. Tijdens deze i-Opener onderzoeken we wanneer we van hart tot hart met elkaar in gesprek zijn. Een gesprek met oprechte aandacht voor de ander. Onze aandacht wordt voortdurend opgeëist. Wanneer zijn we nog in staat onze volle aandacht op de ander te richten? Zodat deze zich uitgenodigd voelt om zijn of haar verhaal te vertellen. En verder komt doordat er echt geluisterd wordt? Soms lijkt het alsof God zelf bij een gesprek aanwezig is. En soms zijn we 'in goed gesprek' met God.

Komt u ook? We zingen mooie liederen met het combo en hopen met een eye-opener naar huis te gaan. Welkom!



Woensdag 22 februari

Deze dag is Aswoensdag, en die luidt de veertigdagentijd in. De dienst is in de St. Urbanuskerk en begint om 19.30 uur. ds. Benedikte Bos en Pastor Eugène Brussee gaan samen voor.

Kerstdienst zondag 26 februari

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Cappella Nova verleent muzikale medewerking o.l.v. Eric Jan Joosse. En het is ook de eerste zondag van de veertigdagentijd.

20.00 uur bij
deelnemers aan
huis
Gespreksgroep 3 G

19 februari
14.30 - 15.30 uur
Reijgershof 55
Bijbelschilderingen
bekijken

22 februari
8.45 uur St.
Urbanuskerk
Woensdagochtend-
gebed en 1 maart in
de Amstelkerk

22 februari
17.30 – 19.30 uur
consistorie
Amstelkerk
Vacare
meditatiegroep

26 februari
15.00 uur
Amstelstroom
Spelletjesmiddag

1 maart 20.00 uur
Amstelstroom
Cursus Ethiek

Voorganger is ds. Benedikte Bos.

Petrus-veertigdagentijdkalender

Op 22 februari start de veertigdagentijd, voor veel mensen een tijd van bezinning. De Petrus-veertigdagentijd-kalender helpt je om deze periode bewust te beleven. Voor iedere dag is er een Bijbeltekst met een korte overdenking, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen. Bestel de kalender nu gratis via <https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender>

Een digitale veertigdagen-retraite

‘Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar’, is de titel van de digitale veertigdagen-retraite. De retraite gaat op Aswoensdag (22 februari) van start en eindigt met Pasen. Er zullen net als voorgaande jaren zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door jezuïet Wiggert Molenaar.

U kunt u voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een mail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de veertigdagentijd intenser te beleven.

Voor meer informatie: Adri Burger (a.burger-degeus@planet.nl; 06-20973682)

Bijbelschilderingen

Hierbij nodig ik belangstellenden uit, om bij mij thuis te komen kijken naar de Bijbelse platen die ik de afgelopen 25 jaar geschilderd heb voor kerkdiensten in de Amstelkerk. Verschillende zult u herkennen. Velen ook niet. In grote stappen neem ik u mee door de Bijbelse verhalen. Het zijn 12 platen. Te beginnen bij het verhaal van de schepping met Adam en Eva. Eindigend met het Pinksterverhaal. De uitstorting van de Heilige Geest.... En hier begon de kerk. Ik begin met een klein groepje, 6 tot 8 mensen. Bij iedere plaat vertel ik kort het verhaal. Het is voor alle leeftijden bestemd. Bij veel belangstelling spreek ik een volgende datum af. Graag komen ALLEEN op afspraak. Datum: zondag 19 februari. Tijd: 14.30 uur - 15.30 uur. Hartelijke groet van Joke Slager-van den Beukel. Reijgershof 55. Tel. 020-4963747. Mail: slagerjoke@gmail.com



Spelletjesmiddag zondag 26 februari

Wie houdt er niet van een spelletje? Gezellig scrabbelen, een potje sjoelen, je ergeren bij Mens-erger-je-niet en misschien wel Twister spelen!

Ieder, groot en klein is welkom op zondag 26 februari vanaf 15.00 uur om elkaar te ontmoeten en eventueel een spel te spelen.

Groot en klein, grootouders kunnen dus ook hun kleinkinderen meenemen. En: hebt u een leuk spel thuis? Neem 't mee naar Amstelstroom, dan spelen we 't misschien samen.

Opgeven is niet nodig.

Informatie bij Ingrid van der Neut (06 46 08 85 72)



Cursus ethiek door ds. Benedikte Bos

Binnen de ethiek staat, kort gezegd, de volgende vraag centraal: wat is het goede om te doen? Een vraag die al eeuwenlang de gemoederen van de mensheid bezighoudt. Tot de dag van vandaag: elke dag worden we geconfronteerd met grote -maar ook alledaagse- ethische dilemma's die om een antwoord vragen.

Het antwoord op zulke vragen is voor ieder mens verschillend en afhankelijk van iemands achtergrond, persoonlijke omgeving en levensovertuiging. We zullen tijdens de cursus dan ook met elkaar in gesprek gaan en onze opvattingen over 'het goede leven' met elkaar uitwisselen. In het bijzonder staan we stil bij de verhouding tussen ethiek en de Bijbel.

Bijeenkomsten: woensdag 1, 8, 15 en 22 maart

van 20.00 tot uiterlijk 21.15 uur in Amstelstroom

opgave vooraf graag bij Benedikte (Benedikte@planet.nl of 06-41373021)

Eerste actie in de 40-dagentijd

Het project dat in de komende veertigdagentijd centraal staat, is Tulip Garden, een kinderkuis in India voor ongeveer 70 weeskinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. Er is op dit moment behoefte aan nieuwe lakens voor de wat oudere kinderen. Verder is er een nieuwe koe nodig. Hoe kunt u meedoen?

U kunt weer wekelijks verblijd worden met verse tulpen.

De verkoop van de tulpen begint op zaterdag 4/3 en eindigt op zaterdag 8/4. De tulpen worden op zaterdag bij u thuis bezorgd.

Een abonnement voor 2 bossen gedurende zes weken kost € 35,=. Bent u niet elke zaterdag thuis? U kunt per week ook een alternatief bezorgadres opgeven.

Wilt u toch liever geen abonnement? Twee losse bossen kosten € 7,= Eén bos kost € 4,= .

Bestel uw tulpen bij Ingrid van der Neut: ingridvanderneut@gmail.com. Telefoonnummer: 06 4608 8572

U kunt de tulpen betalen door het bedrag over te maken op de rekening van de diaconie: NL12 RABO0351 8039 980.v.v TULPEN.



Doelen diaconale collectes in februari

De giften in de diensten van 19 februari zullen wij bestemmen voor plaatselijk diaconaal werk. Ook in onze gemeente Ouderkerk aan de Amstel is aandacht voor mensen die het moeilijk hebben in deze tijd van groot belang.

De dienst van 26 februari is alweer de eerste dienst in de 40-dagentijd. We volgen en steunen in die periode de projecten die Kerk in Actie aanbiedt binnen het thema "Uit liefde voor jou". Alle collectes zijn van harte aanbevolen!



Kopij nieuwsbrief

Inleverdatum - uitgavedatum
27 februari - 2 maart
13 maart - 16 maart

Autodienst

Heeft u vervoer nodig naar de kerk dan kunt u zich opgeven om gereden te worden bij Gert Smith, autodienst@amstelkerk.net of 06 1395 6487. Zie voor de chauffeurs, de voorlaatste pagina van nieuwStroom.

Collecte en giften Amstelkerk

Diaconie: NL12 RABO 0351 8039 98 t.n.v. Diaconie v/d
Protestantse Gemeente te Ouderkerk a/d Amstel
College van Kerkrentmeesters: NL 81 RABO 0351 8036 29
t.n.v. Prot. Gem. te Ouderkerk.



Copyright (C) 2023 Amstelkerk. Alle rechten voorbehouden.

Ons (post)adres is:

Wil je hoe je deze emails ontvangt aanpassen?

Je kunt hier [je voorkeuren aanpassen](#) of [uitschrijven](#)

Grow your business with  **mailchimp**