

zondag 21 mei 2023
Amstelkerk, Ouderkerk aan de Amstel
voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse
viering Heilig Avondmaal
thema: aan tafel op uitnodiging van Maria, de moeder van Jezus

dienst van de voorbereiding

orgelspel

welkomstwoord ouderling van dienst

intochtslied: psalm 134 (*staande*)

moment van stilte

bemoediging en groet

- v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: die hemel en aarde gemaakt heeft;
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid;
a: Hij laat niet varen de werken van zijn handen.

- v: De Heer zal bij u zijn,
a: de Heer zal u bewaren.

zingen drempellied lied 277

hierna gaan we zitten

kyriëgebed

glorialied lied 287: 1, 4 en 5

dienst van het Woord

gebed bij de opening van de Schrift

in Jezus' naam,



lezing uit het Oude Testament Jesaja 55: 1-2

zingen lied 382: 1 en 2

lezing uit het Nieuwe Testament Lucas 24: 13-16, 28-35

zingen lied 382: 3

uitleg en verkondiging

zingen lied 388

dienst van de gaven en gebeden

inzameling van de gaven, aangekondigd door diaken
zingen lied 385: 1 en 4
nodiging voor het Avondmaal
dank- en voorbeden, stil gebed door diaken
tafelgebed

v: Vrede met U.
a: Vrede ook met U.
v: De harten omhoog!
a: We heffen ze op.
v: Laat ons danken de Heer.
a: Onze dank komt Hem toe.

v.: Ja waarlijk, het past ons...

(...)

In naam van al wat leeft,
als eerstelingen onder schepselen
Uw zingen wij U toe:

1. Hei - lig, hei - lig, hei - lig, God in ma - jes - teit!
Vol is heel de aar - de van zijn heer - lijk - heid.
Roe - pen wij ho - san - na, ho - san - na in den ho - ge!

2. Ze - gen die daar na - dert in de naam van God!
He - mel komt op aar - de, vre - de komt aan bod!
Roe - pen wij ho - san - na, ho - san - na in den ho - ge!

v: Wij danken U, God onze Vader...
(...)
Zo gedenken wij dan
het verlossend lijden
van de Messias, onze Heer,
die leeft in eeuwigheid.



Chris - tus is ge - stor - ven,
 Chris - tus is ver - re - zen,
 Chris - tus komt weer!

v: Zend, Heer Uw Geest, die levend maakt.
 (...)

wij bidden samen het Onze Vader

zingen



1. Lam van God, Gij hebt de zon - de
 van de we - reld uit - ge - boet.
 Lam van God, ont - ferm U on - zer,
 schenk nieuw le - ven uit uw bloed.



2. Zon - de - bok, Gij hebt ge - dra - gen
 al - le schuld de we - reld uit.
 Zon - de - bok, ont - ferm U on - zer,
 dat de toe - komst zich ont - sluit.



3. Vre - des - lam, Gij bracht de vre - de
 eens voor - goed de we - reld in.
 Vre - des - lam, ont - ferm U on - zer,
 grond ons op dit nieuw be - gin.

Componist: Eric Jan Joosse, Dichter: Bart Thijs

vredeswens

tijdens de rondgang zingen: Het lied van brood en wijn



1. God, ge - ze - gend om het le - ven:
Uw Mes - si - as, ons ge - ge - ven.
Hij de wijn-stok, wij de ran - ken
nieu - we wijn is U te dan - ken.

2. U zocht ons, verstrooide aren
in Zijn Naam bijeen te garen
tot één brood, nog onversneden.
Hij ons lichaam, wij Zijn leden.

3. Dat wij in Hem samengroeien
nu al mag Zijn Naam gaan bloeien.
Dat wij vruchtbaar zijn tot delen,
zelf tot brood en wijn voor velen..

4. In Uw kracht staan onze dagen
tot de oogst zal zijn voldragen.
Tooit Zijn Naam dan land en gaarde
nieuwe hemel, nieuwe aarde!

dankgebed

slotlied lied 418: 1, 2 en 4

wegzending en zegen



A - men.

orgelspel