

WANNEER NEEM JIJ DE TIJD?

Sunday,
holy Sunday

HOUD DE SABBAT IN ERE

Voorganger: Ds. Benedikte L. Bos

17 september | 10:00 uur

In de Amstelkerk en via www.kerkdienstgemist.nl

We zingen Opzij, opzij, opzij

Welkom ouderling van dienst

Inleiding op de dienst en gedicht Ida Gerhardt

Zingen Votum en groet

Gesprek met de gemeente: uw ervaringen in het stil gebed

Gesprek met de kinderen

Lezing:

* Genesis 2: 2-3: "Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. God zegende de zevende dag en heiligde die, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk."

Eerste overdenking

Zingen Lied 162 Liedboek: In het begin lag de aarde verloren

Lezen: Exodus 20: 8-11: "Houd de sabbat in ere als een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en geheiligd."

Overdenking

Zingen: Listen to your heart

Lezen:

Marcus 6: 30-32: "De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden Hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: 'Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.' Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn."

Overdenking

Zingen Psalm 23b vers 1,2 4 en 5

Gebeden, kaarsjes aansteken

Zingen lied 462 Hemelhoog Aan uw voeten Heer is de hoogste eer

Mededelingen

Slotlied: Sta bij het leven stil...