
[Klik hier om deze email in je Internet browser te bekijken](#)



Nieuwsbrief 14 september 2023



Aquarel door Wijnand Slokker



Bericht van overlijden



Kalender

20 en 27
september

Op maandag 11 september is Klaas Zeldenrijk op de leeftijd van 86 jaar overleden. De dankdienst voor zijn leven vindt plaats op vrijdag 15 september om 13.00 uur in de Amstelkerk. Aansluitend vindt in besloten kring de graflegging plaats op Karssenhof. Condoleance is na de dienst (en graflegging door de familie) op Amstelstroom.

Kerkdiensten

zo 17 september 10:00 uur Amstelkerk ds. Benedikte L. Bos i-Openerdienst

zo 24 september 10:00 uur Amstelkerk ds. Benedikte L. Bos en pastor Eugène Brussee vredeszondag, oec. dienst

zo 24 september 10:00 uur Waver ds. Anneke Buitenbos

i-Openerdienst 17 september met als thema Sunday, holy Sunday?

Dit is de eerste I-Opener na de vakantie. Tijdens en vlak na de vakantie nemen we ons voor het vakantiegevoel vast te houden. Niet weer jezelf voorbij te rennen, jezelf geen rust te gunnen en daardoor te weinig tijd en aandacht kunnen geven aan de ander én aan God. En daardoor je te weinig laten voeden door de bron.

We willen in de dienst stilstaan bij de vraag of we onszelf gunnen met onze aandacht en tijd bij God te zijn. Het combo verzorgt de muziek.

De werkgroep I-Opener: Annemieke Burlage, Giza Warner, Beppie Hagen, Marjon van Eusen, Gert Roos en Jeannette Vader

8.45uur Amstelkerk
Woensdagochtendg
ebed

21 september

20.00uur bij
deelnemers thuis
Gespreksgroep 3 G

24 september na de dienst

11.30
oecumenische
gesprek over
toekomst van de
kerk, Amstelstroom

26 september

20.00uur
Amstelstroom
Bijbelwerkplaats



Oecumenische viering op 24 september in de Amstelkerk

Op zondag 24 september is er om 10.00 uur een oecumenische viering in de Vredesweek.

Deze zal plaatsvinden in de Amstelkerk te Ouderkerk met als voorgangers ds. Benedikte Bos en pastor Eugène Brussee. Musici zijn Laurens de Boer en Eric Jan Josse en het St. Caeciliakoor en Cappella Nova verlenen muzikale medewerking. Thema van de dienst: "Zoals een mantel om mij heengeslagen..."

De collectes zijn voor Sam's kledingactie en voor de plaatselijke Raad van Kerken.

De toekomst van de kerk (gesprek aansluitend aan de oecumenische dienst) op 24 september

Na afloop van de oecumenische dienst -en na een kopje koffie- zal er, met wie wil, een samenkomst gehouden worden waarin we nadenken over de toekomst van de kerk. Een groots thema natuurlijk, maar het blijft behapbaar! Dat doen we door eerst terug te kijken naar hoe het vroeger was en vanuit positieve ervaringen van vandaag de dag kijken we naar de toekomst. Wat willen we de komende generaties meegeven?

We eindigen deze samenkomst met een eenvoudige lunch.

Bijbelwerkplaats start op dinsdag 26 september

De Bijbelwerkplaats gaat 26 september weer van start. De Bijbelwerkplaats is bedoeld voor nieuwsgierige mensen die wat dieper willen graven in zowel de historische oorsprong als het theologische gedachtegoed van de Bijbel. Met de naam 'werkplaats'

wordt de werkwijze en sfeer aangegeven. Zoals in een workshop word je uitgenodigd om over de tekst mee te denken en mee te praten.

Dit seizoen staat het evangelie van Johannes centraal. Op de eerste bijeenkomst bespreken wordt hoofdstuk 18: 1–14 besproken.

Plaats: 'Amstelstroom', tijd: 20:00 – 21:30 uur, aantal deelnemers: tussen 8 (het minimum) en 15 (het maximum). Info en opgave: Martin de Boer mcdeb@planet.nl (Tel. 0681290101)

Klusclub Amstelkerk begint werkzaamheden op maandag 2 oktober

Onlangs is een oproep gedaan om samen periodiek een aantal klusjes in de Amstelkerk op te knappen.

De eerste bijeenkomst zal starten op maandag 2 oktober om 13.30 uur. Er is al een lijstje met op te pakken punten waarbij je kunt denken aan opruimen garderobe, consistorie, halletjes en grondig schoonmaken van kerkdeuren, entree, burgemeestersbank e.d. Daarnaast is er op de zolders van de kerk ook het nodige op te ruimen en schoon te maken. Meedoen? Kom maandag 2 oktober om 13.30 uur meedoen, want er is genoeg te doen voor ieder!

Hemelpost

Vanaf de startzondag op 10 september staat er een bijzondere brievenbus bij de Amstelkerk. Een 'Hemelpost'-brievenbus. Hij is geplaatst bij de opgang naar de Amstelkerk dicht bij de Korte Brug / Kerkbrug, naast het grote informatiebord.



De bedoeling van die Hemelpost-brievenbus?!

Als je - onlangs of lang geleden - iemand bent verloren aan de dood, dan wil je soms nog iets zeggen tegen die persoon. Over hoe je diegene mist. Of dat er in de familiekring wat te vieren was (een kleinkind geboren, bijvoorbeeld). Of je wilt nog wat goedmaken. Omdat de persoon niet meer in leven is kun je 't niet meer persoonlijk zeggen. Maar je kunt 't wel op papier zetten.

In de Hemelpost-brievenbus kan je die brief, kaart of tekening posten. Er hoeft geen naam op de brief of enveloppe te staan. Er hoeft geen afzender op te staan. Het mag natuurlijk wel. De post is bestemd voor dierbaren die overleden zijn.

Op Allerzielen zal alle post in deze brievenbus - ongeopend en dus niet gelezen door anderen -, in een vuurkorf verbrand worden. Zo wordt de post via de rook naar de 'hemel' gestuurd, naar diegenen voor wie 't bedoeld is.

Wil je er Allerzielen bij zijn? Zet dan alvast in je agenda: donderdag 2 november naar de Amstelkerk (Kerkstraat 11, Ouderkerk aan de Amstel). Aanvang bijeenkomst: 18.30 uur.

Diaconale collectes van september

De diaconale collectes van september zijn bestemd voor Kerk in Actie.



Kopij nieuwsbrief

Inleverdatum - uitgavedatum
25 september - 28 september
9 oktober - 12 oktober
nieuwsbriefredactie@amstelk
erk.net

Autodienst

Heeft u vervoer nodig naar de kerk dan kunt u zich opgeven om gereden te worden bij Gert Smith, autodienst@amstelkerk.net of 06 1395 6487. Zie voor de chauffeurs, de voorlaatste pagina van nieuwStroom.



Collecte en giften Amstelkerk

Diaconie: NL12 RABO 0351 8039 98 t.n.v. Diaconie v/d
Protestantse Gemeente te Ouderkerk a/d Amstel

College van Kerkrentmeesters: NL 81 RABO 0351 8036 29
t.n.v. Prot. Gem. te Ouderkerk.

De QR-code die u regelmatig ziet in de presentatie in de kerk
en in het kerkblad, is van de kerkrentmeesters. De diaconie
heeft geen QR-code omdat de doelen vaak wisselen.



Copyright (C) 2023 Amstelkerk. Alle rechten voorbehouden.

Ons (post)adres is:

Wil je hoe je deze emails ontvangt aanpassen?

Je kunt hier [je voorkeuren aanpassen](#) of [uitschrijven](#)

