

orde van dienst op zondag 18 februari 2024
voorganger: ds. Irene van der Meulen

orgelmuziek vooraf
binnenkomst vanuit consistoriekamer dienstdoende ambtsdragers
welkom door ouderling van dienst
intochtspsalm **Mijn ogen zijn gevestigd** (Psalm 25a: 1 en 2)
stil gebed
groet en bemoediging
V: Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen!

V: Dat we zegen ervaren, dit uur,
in lichaam, ziel en geest,
nu we verbonden zijn door de Geest van God
die ons schiep en die van ons houdt
en die ons nooit alleen zal laten.
A: AMEN

kyriegebed met acclamatie:

lied: **O liefde die verborgen zijt** (Lied 561: 1 t/m 5)

gebed om de Heilige Geest
Inleiding op de lezing
lezing uit het Nieuwe Testament: Mattheüs 4: 1-11
luisteren: **Stef Bos – Lied van Christus en de duivel**

Stef Bos: Lied van Christus en de duivel

Ik sta hier in de open vlakte
De nacht die valt en het is koud
De wind die waait
Vanuit het noorden
Ik ben hier en ik wacht op jou

Ik ben alleen en ongewapend
Ik heb misschien
Geen schijn van kans
Maar ik daag je uit te duelleren
Oog om oog en tand om tand

Je zit al jaren op mijn hielen
Je volgt mij waar ik ga of sta
Je blijft onzichtbaar
In het donker
Altijd klaar om toe te slaan

En al beloof je mij de hemel
Als ik mezelf gewonnen geef
Ik ga liever tot de bodem
En vecht dit uit
Zo lang ik leef

Laat je zien kom uit het donker
Want de volle maan geeft licht
Bekijk mij met je stalen ogen
En je marmerbleek gezicht
Nu is het jij of ik
Nu is het jij of ik

Jij hebt me slag na slag verslagen
Maar je bent nog steeds niet
Van mij af
En ik wil me met jou meten
Kom naar buiten want ik wacht

Ik weet dat alles
Aan jouw kant staat
De dood, de oorlog en de tijd
En misschien dat ik geen schijn van kans maak
En raak ik alles kwijt

Maar laat je zien kom uit het donker
Want de volle maan geeft licht
Bekijk mij met je holle ogen
En je marmerbleek gezicht
Nu is het jij of ik

Misschien ben jij een deel van mij
De keerzij van het licht
Maar laat je zien
Kom uit het donker
En toon
Jouw marmerbleek gezicht

uitleg en verkondiging

zingen: **Lied van vergeving** (melodie: Lied 834 / tekst: Alfred C. Bronswijk; uit:
Rakelings nabij. Teksten, gebeden, liederen, Narratio 2002)

1 Zo ver en toch nabij zijt Gij,
hart van dit leven, bron in mij,
hand op mijn schouder, diep geheim
van liefde die met mij wil zijn.

2 U zet mij recht, wanneer ik val.
U geeft mij kracht, en bovenal
vergeeft U, waar oneffenheid
zich op mijn weg heeft uitgebreid.

3 U bent een God van rechtop staan.
van ‘Mens, je mag weer verder gaan!’

Van leven diep en menselijk,
Van liefde, groot en goddelijk.

aandacht voor de collecte

(eventueel bericht van overlijden door ouderling van dienst)

dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

zingen slotlied (*staande*) lied: **Een mens te zijn op aarde** (Lied 538: 1, 2, 4)

wegzending

zegen