

**Artikel Allerzielen.
nieuwStroom november 2024**

Zaterdag 2 november 18.00 u Allerzielen: 'Licht in het donker' in de Amstelkerk.

Ook dit jaar organiseren wij weer een bijeenkomst van gedenken op Allerzielen. We zullen dan de brieven die in de Brievenbus Hemelpost zijn gedaan, op het kerkerf in een vuurkorf verbranden. We kijken naar het licht van de vlammen en zien de rook met onze herinneringen opstijgen.

Na de inloop is er een korte bijeenkomst in de kerk, waarin u kunt luisteren naar muziek en gedichten. Tijdens de inloop kunt u nog brieven voor de Hemelpost schrijven. Na de bijeenkomst gaan we met elkaar naar buiten voor het verbranden van de brieven.

Deze bijeenkomst is nadrukkelijk ook bedoeld voor mensen van buiten onze kerkelijke gemeenschap. Dus geef het door aan burens en vrienden, en nodig ze van harte uit. We zullen er ook aandacht aan besteden in de lokale media.

18.00 u Inloop en gelegenheid om Hemelpost te schrijven

18.30 u Bijeenkomst met muziek en tekst

19.00 u verbranden van de brieven in de vuurkorf buiten op het kerkerf

Om 19.30 is in de Urbanuskerk een viering speciaal voor Allerzielen. We zorgen dat wij op tijd klaar zijn met ons programma, zodat u naar deze viering kunt gaan als u dat wilt.

Namens de taakgroep Pastoraat,
Caroline Sonnenberg