

In de veertigdagentijd organiseert de Raad van Kerken:

Een meditatie. *Liefde voor al wat leeft*

In onze onrustige wereld met oorlogen en dreiging van oorlog, voelen we ons vaak machteloos. In deze veertigdagentijd van inkeer en vasten willen wij mediteren voor vrede en liefde voor alle mensen en de wereld

Wij nodigen iedereen uit om met ons mee te mediteren en de kracht van liefde en verbondenheid te ervaren.

Datum: woensdag 19 maart

Plaats: Urbanuskerk, Ouderkerk a/d Amstel

Tijd: 19.30-20.30 uur

Leiding: Corrie van Til

Film *'Fill the Void'* (vertaling: vul de leegte)

Korte beschrijving:

Wanneer haar oudere zus in het kraambed overlijdt wordt de achttienjarige Shira, kind van chassidische joden in Tel Aviv, voor het blok gezet. Trouwt zij met haar zwager en gaat ze voor de baby zorgen, zoals haar moeder wil, of kiest ze voor zichzelf? Gearrangeerde huwelijken en strenge gedragscodes zijn voor de regisseur Burshtein - zelf chassidisch - een gegeven, geen onderwerp van discussie. De spanning in *Fill the Void* zit dan ook niet in de vraag of Shira zal breken met haar geloof, maar hoe ze binnen dat geloof omgaat met haar eigen verwachtingen en die van haar ouders.

U wordt van harte uitgenodigd om deze film te zien. Daarna is er een drankje en de gelegenheid om over deze film door te praten.

Datum: woensdag 2 april

Plaats: Amstelstroom, benedenzaal.

Tijd: 19.30 -22.00 uur film: 19.45-21.15 uur.