

## **Cantatedienst 'Daar zagen zij engelen dienen'**

zondagochtend 9 maart

Amstelkerk, 10.00 uur  
Ouderkerk a.d. Amstel

In de cantatedienst op zondagochtend 9 maart zweven de engelen, muzikaal gezien, door de Amstelkerk.

Op deze eerste zondag van de veertig dagentijd staat al eeuwen de lezing van de 'verzoeking in de woestijn' centraal, met als slot '*engelen kwamen en dienden Hem*'. Al eeuwenlang schrijven componisten muziek op deze tekst en op de brontekst uit psalm 91. In de cantatedienst klinken een aantal van deze toonzettingen, een zeer beperkte selectie uiteraard om de dienst geen eeuwigheid te laten duren.

Het motet 'Heb dich weg von mir, Satan' van Melchior Franck (1573-1639) is een waar klankschilderij met aan het slot zwevend dienende engelen. Van Michael Haydn (1737-1806) klinkt niet alleen het 'Angelis suis' maar ook een Kyrie geschreven voor de veertigdagentijd.

De cantate 'Befiehl dem Engel, dass er komm' van D. Buxtehude (1637-1707) voor koor en strijkers, heeft als tekst twee strofen uit een avondlied en werpt weer een ander licht op de dienende engelen.

Het instrumentaal ensemble speelt een deel uit een Sonate van W. Boyce.

Voor de goede orde, in deze dienst in de veertigdagentijd is er dus geen engelenzang (zoals met Kerst), dat zingen mogen we zelf doen, zoals in het mooie hedendaagse lied naar psalm 91 van Jan Duin en Antoine Oomen. Van harte welkom!

Voorganger in de dienst is ds. Sieb Lanser.  
m.m.v. Marijke van Kooten & Madelien Verheij, viool  
Susanne Degerfors, cello  
Chorus ad Hoc o.l.v. Eric Jan Joosse

meer info op: [www.ericjanjoosse.nl](http://www.ericjanjoosse.nl)