

De leesgroep komt weer bij elkaar op **woensdag 11 juni 2025 om 14.30 uur bij Adri Wieland**

We bespreken met elkaar het boek van Erik Menkveld, *Het grote zwijgen*

Amsterdam 1910. Het Paleis voor Volksvlijt. Tijdens een voorstelling raakt een beginnende recensent volledig buiten zichzelf door de muziek. 'Waarom nodig je hem niet eens uit?' zegt de vrouw van de componist, als ze een dag later de lyrische bespreking leest. 'Je kent hem wel, het is die grappige schuwe jongen die we wel eens in het Concertgebouw zien.'

Breed opgezet en filmisch vertelt *Het grote zwijgen* het verhaal van een tragische vriendschap die wortelt in bewondering en verheven idealen, en die strandt op de banale en meedogenloze realiteit van oorlog, overspel en verraad. 'En boven dat alles het grote onverschillige zwijgen van het firmament.'

Momenteel zit deze leesgroep vol. Wilt u ook deelnemen aan een leesgroep dan gaan we proberen een tweede groep te maken. Neem daarvoor contact op met Diana Berendsen ([berendsenvangelderen@hetnet.nl](mailto:berendsenvangelderen@hetnet.nl))